



KLGF-bladet

nr 63

Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening

Årgång 16,
Maj 2007

Adress: Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR

Hemsida på internet: <http://www.klgf.com>

ISSN 1653-087X



Foto: Jan Jutefors

Ur innehållet:

Rapport från Sundsvall

Dråpet vid Bankeryds krog 1937

Augustiaktiviteter, släktforskardagarna och höstens släktforskarkurser

Vår egen splitter nya forskarstuga

Redaktionskommittén för medlemsbladet är: **Jan Jutefors, Alva Lilja, Gösta Alexandersson**
Artiklar, frågor och efterlysningar skickas till: KLGf, Ryssbyvägen 15, 380 30 Rockneby

Medlemsavgift 2007: 120:-; familjemedlem: 30:-. Postgironr 436 19 72-5.

Ordförandens spalt....

Gullan Olsson, ny ordförande, presenterar sig:

Eftersom jag var förhindrad att delta på årsmötet, så vill jag här tacka för förtroendet att vara ordförande i Kalmar läns Genealogiska Förening.

Född 1948 i Ljungby socken. Gift med Birger Olsson som är född i Långlöt. Två döttrar födda 1967 och 1969 och tre barnbarn också flickor.

Flyttade till Färjestaden 1967 och till Arontorp i Torslunda 1980. Arbetar som vårdare i Mörbylånga sedan 1989. Vi flyttade till Kalmar 1994.

Ja, det är väl vad man skulle hitta om man börjar forska på mig.

Inom föreningslivet har jag erfarenheter från så vitt skilda områden som Svensk Brukshundssport och Amnesty International. Några år inom politiken har jag hunnit med och dansat Internationell Folkdans i flera år.

När jag var aktiv med min sista box, kunde jag följa hennes anor ner till den första framavlade box-

KLGF-bladet Nr 63, Maj 2007

ern Meta i Tyskland. Hur pass pålitliga källorna var vet jag inte. Anorna ledde från Göteborg, via Venedig och till Tyskland.

Då hade jag inte den minsta tanke på att jag skulle bli släktforskare. Jag kände ingen som sysslade med detta eller ens var intresserad av det i min släkt.

Jag minns TV-serien Rötter. I sista avsnittet satt en man vid en läsapparat och letade om sina rötter. Jaså, var det så man gjorde.

I familjen talade vi ofta om minnans farfar och farmors liv i Amerika. Han var ridande polis i Minnesota och skogsförman i New Mexico och farmor sömmerska i New York. Deras levnadsöde fascinerade mig.

Vid ett besök i Västra Vingåker, där farfar var född, gjordes ett besök på pastorsexpeditionen och där såg jag min första husförhörslängd. Nu var jag fast! Det fanns ingen återvändo och sedan 1979 har jag påbörjat den långa vandringen bakåt i familjens historia...



Innehållet i detta nummer:

Augustiaktiviteter.....	sid 4
Släktforskardagarna i Halmstad 25-26 augusti	sid 6
Dråpet vid Bankeryds krog i Fliseryd 1837 Kerstin Jonmyren	sid 7
25 goda råd för en nybörjare i släktforskning	sid 10
Presentation av Henrick Lindell	sid 11
Referat från vårträffen på Högalid	sid 12
Minnen från Malmen Ingemar Nilsson	sid 13
Rapport från förtroendemannakonferansen i Sundsvall	sid 14
Efterlysningar	sid 15
Notiser	sid 16

Fotot på framsidan visar den förunderliga utsikten från södra berget i Sundsvall

Kalmar Läns Genealogiska Förening

Postadress:

c/o Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR.

E-post:

gullan.olsson@netatonce.net

Styrelse:

Ordförande:

Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR Tfn: 0480-177 07

E-post: gullan.olsson@netatonce.net

Vice ordförande:

Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 KALMAR Tfn: 0480- 47 23 12

E-post: alva.lilja@swipnet.se

Sekreterare:

Gösta Alexandersson, Korvmakargränd 6, 393 64 KALMAR Tfn: 0480- 47 42 42

E-post: alexandersson.gosta@tele2.se

Kassaförvaltare:

Margareta Ågren, Torsgatan 78, 387 34 BORGHOLM Tfn: 0485- 772 02

E-post: yuf746z@tninet.se

Ledamöter:

Birgitta Berkemar, Törevägen 13, 393 64 KALMAR Tfn: 0480- 47 34 86

E-post: birgitta.berkemar@gmail.com

Alva Carlsson, Sveagatan 22, 361 31 EMMABODA Tfn: 0471- 124 96

E-post: alva.carlsson@swipnet.se

Anders Elofsson, Sporr sjö 2143, 380 31 LÄCKEBY Tfn: 0480-607 07

E-post: anders@elofsson.ws

Conny Gustavsson, Tors gränd 3, 385 32 TORSÅS Tfn: 0486- 108 50

E-post: conny.gu@telia.com

Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380 30 ROCKNEBY Tfn: 0480- 665 65

E-post: jan.jutefors@telia.com

Suppleanter:

Christer Bäckström, Ludvigsgatan 8, 382 42 NYBRO

E-post: chba@home.se

Nils Eriksson, Spårvägen 8, 385 50 SÖDERÅKRA Tfn: 0486- 216 08

E-post: majjron.nils@telia.com

Henrick Lindell, Spannlandsgränd 17, 393 65 KALMAR Tfn: 0480- 26686

E-post: henrick@netatonce.net

Siv Mattson, Tre vänners väg 53, 393 59 KALMAR Tfn: 0480- 181 52

E-post: sinima@telia.com

Biblioteksansvarig:

Anders Elofsson

Redaktionskommitté för KLGF-bladet:

Alva Lilja, Gösta Alexandersson, Jan Jutefors

KLGF-bladet

Medlemsblad för
Kalmar läns Genealogiska Förening

ISSN 1653-087X

Upplaga: 600 ex

Ansvarig utgivare:

Gullan Olsson

Organisationsnummer:

83 24 01 - 2981

Redaktör och layout:

Jan Jutefors

Manus skickas till:

Jan Jutefors

Ryssbyvägen 15

380 30 ROCKNEBY

jan.jutefors@telia.com

Redaktören förbehåller sig rätten
att redigera innehållet.

**Citat ur KLGF-bladet får göras,
om källan anges. För hela artiklar
hänvisas till författaren.**

Författarna är själva ansvariga för
innehållet i artiklarna.

Medlemsavgift 2007:

120:-, Familjemedlem: 30:-

PlusGiro: 436 19 72-5 KLGF

Adressändring:

KLGF c/o Jan Jutefors

Ryssbyvägen 15,

380 30 ROCKNEBY

E-post: jan.jutefors@telia.com

Augustiaktiviteter

Öland Tysklanddag

Liksom förra året kommer Runstens Hembygdsförening att anordna denna annorlunda emigrantdag.

Plats: Tornlunden, Runsten

Dag: Lördag 11 augusti

Tid: kl: 13.00

Massor med människor har arbetsvandrat mellan östra Småland/Öland och Tyskland.

Förra året var det mycket intressanta föredrag m.m. Självklart kommer Kalmar Läns Genealogiska Förening att vara närvarande.

Roman-festival

Den svenska musikens fader, Johan Helmich Roman hedras den 12 augusti med en festival i Pataholm. Roman som bl a har komponerat Drottningholmsmusiken levde sina sista år i Haraldsmåla där han dog 1758.

Festivalen är ett arrangemang av Romangruppen där bl a företrädare för Studieförbundet Vuxenskolan och Ålems Hembygdsförening ingår.

På Roman-festivalen kommer musik att framföras av lokala musiker. Även dans- och teateruppvisningar planeras.

Vi besöker gärna föreningar och sammanslutningar av olika slag och berättar om vår verksamhet och om släktforskning i allmänhet.

Om du som läser detta vill att vi ska komma till din förening så kontakta någon av styrelsens medlemmar.

SLÄKTFORSKARDAGAR
HALMSTAD 24-26 AUGUSTI 2007



TEMA: Gränsland - Ett möte genom tid och rum

Program: <http://www.slaktforskardagarna.se>

Lördag 25 augusti - i Teatersalongen

09.30 Högtidlig invigning

11.00-11.45 Bo Hazell - Resandefolket - från tattare till traveller

Resten av lördagen reserverad för Riksstämman i Teatersalongen.

Lördag 25 augusti - i Figarosalen

11.00-11.45 SVAR

12.00-12.45 Genline

13.00-13.45 Rickard Bengtsson - Tullhistoria - med tonvikt på Västkusten

14.00-14.45 Sven Larsson - Halland blev svenskt, men blev hallänningarna svenskar?

15.00-15.45 Guno Haskå - Kvalitet i släktforskningen

16.00-16.45 Marianne Söderberg - En stund på jorden

Söndag 26 augusti - i Teatersalongen

10.00-10.45 SVAR

11.00-11.45 Eva Österberg - När Halland blev svenskt två gånger

12.00-12.45 Per Andersson - Långarydssläkten - att forska fram världens största kartlagda släkt

13.00-13.45 Arne Remgård - Böndernas ställning i Halland vid nationsbytet

14.00-14.45 Bosse Schön - Hallänningarna som stred för Hitler

15.00-15.45 Christer Engstrand - Hamstad - Bolmen Järnväg - från Smålands skogar till Hallands hav

Söndag 26 augusti - i Figarosalen

10.00-10.45 Föreläsare - Föreläsning

11.00-11.45 Föreläsare - Föreläsning

12.00-12.45 Anna-Lena Nilsson - Fröken Mathilda Ranch, fotograf

13.00-13.45 Jörgen Mikkelsen - Svensk emigration och svenska arbetsresor till Danmark

14.00-14.45 Genline

KLGF kommer att finnas med på mässan lördag och söndag, då vi kommer att ha ett bokbord med hembygdsböcker från vårt hörn av världen.

Vi kommer också att ha med 2007 års upplaga av K.A. Björklunds "Ölands kyrkböcker" samt ha världspremiär för vår egen cd-skiva "Folke Peterssons - Byar och gårdar i Madesjö"

Vi i styrelsen hoppas att du som medlem har bokat in den här helgen och kommer och besöker oss på släktforskar dagarna. Vi garanterar dig en upplevelse utan like och att du garanterat kommer att hitta dina små guld-korn.



Du hittar givetvis vårt fullständiga program på vår hemsida <http://www.klgf.com>

Du hittar även våra aktiviteter på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida

<http://www.genealogi.se>, klicka på **Kalendarium** i vänsterspalten.

Släktforskarhjälp

på biblioteket hösten 2007

Biblioteket i Kalmar

måndag 3 sept 17-20
måndag 10 sept 13-15
måndag 17 sept 17-20
måndag 1 okt 17-20
måndag 8 okt 13-15
måndag 15 okt 17-20
måndag 5 nov 17-20
måndag 12 nov 13-15
måndag 19 nov 17-20

Biblioteket i Nybro

torsdag 20 sept 17-19
torsdag 18 okt 17-19
torsdag 22 nov 17-19

Biblioteket i Emmaboda

onsdag 5 sept 17.30-19
onsdag 3 okt 17.30-19
onsdag 7 nov 17.30-19

Biblioteket i Torsås

onsdag 12 sept 17-19
onsdag 10 okt 17-19
onsdag 14 nov 17-19

Biblioteket i Borgholm

lördag 22 sept 11-13

Biblioteket i Mörbylånga

lördag 1 sept 11-13
lördag 10 nov 11-13

Biblioteket i Färjestaden

lördag 6 okt 11-13



PS!

Boka in Lördagen den 20 oktober för Hösträffen på Högalid

Studieförbundet Vuxenskolas kurser i SLÄKTFORSKNING, hösten 2007.

Kalmar	Start
Nybörjare Teori	26/9 18.30
Nybörjare Praktik	19/9 17.30
Bjursnäs, SPF	24/9 13.30
Gård o By I	25/9 18.30
Gård o By II	18/9 13.30
KLGF, Släktband	26/9 9.30
Fortsättning praktik	18/9 17.30
Svensk historia genom arkiv	19/9 13.30
Gammal handstillsläsning I	26/9 13.30

Nybro	Start
Nybörjare Teori	20/9 18.30
Nybörjare Praktik	27/9 18.30
Fortsättning praktik	24/9 17.30
Svensk historia genom arkiv	27/9 13.30
Gård o By I	17/9 18.30
Gammal handstillsläsning I	19/9 9.30

För att vara säker på om en kurs startar, kontakta Vuxenskolan

Nybörjarkurs teori

6 gånger à 3 lektioner.
Mål Få kännedom om källor för släktforskning.

ABC, den tyska stilen, inledande tillrättalagda övningar och några enkla handstilar.

Genomförande. 2 lektioner/gång. Genomgång av pappersinsamling (foto och skrivna handlingar), intervjuer, redovisning av framtaget material, kyrkobokföring, mantalslängder, jordeböcker, bouppteckningar, ståndens arkiv, yrkens arkiv, lokala arkiv, riksarkiv och krigsarkiv. Visning av ett par dataprogram för släktforskning. Läsning av gammal handstil.

Fortsättningskurs praktik

6 gånger à 3 lektioner.
Mål. Efter genomgången kurs kunna bedriva egen forskning.

Genomförande.Handledning i egen forskning. Hur hittar jag i olika material? Varför står det så? Måste jag kunna latin? Vad betyder det? Varför finns det inga födelseböcker i den här församlingen före 1830? Varför står hon inte med i födelselängden? Varför är modern tio år yngre, när nästa barn föds? Dödsorsak: Trånsjuka, vad är det? Han försvann vid flyttning till annan församling, vart tog han vägen? Hjälp vid tydning av svårläst handstil. Med mera, med mera!

Läsning av gammal handstil Kurs I,

6 gånger à 2 lektioner.
Mål. Förkovring i läsning av gamla handlingar.

Genomförande: Läsning av olika handlingar ur kyrkoarkivet, socknens handlingar, domstolshandlingar, bouppteckningar m.m.

OBS! Bygger på minst en grundkurs!

Gård och byforskning II

6 gånger à 3 lektioner.
Mål. Kunna vidga sökområdet för gård eller byforskning.

Genomförande: Upprättande av en längre litteraturlista för denna typ av forskning, genomgång av olika arkiv t. ex. domkapitelarkiv, militära arkiv och se vad de kan ge, något arkivbesök t. ex. kommunarkiv för att se på kommunens handlingar, hur söker man efter material på Internet, undersökning av vad som kommit ut i tryck och hur redovisar jag min forskning.

KLGF Släktband

6 gånger à 2 lektioner.
Mål. Få inspiration och tips.
Genomförande: Vi lyssnar på band om släktforskning, kommenterar och diskuterar innehållet. Dessutom läser vi Bechstadius dagbok från 1600-talet. Endast för KLGF-medlemmar! Ingen avgift!

Släktforskardagarna i Halmstad 24-26 augusti med halländsk bokmessa

Hallands Genealogiska Förening är i år värd för släktforskardagarna. Dessa dagar ägde för första gången rum för 20 år sedan på Kulturen i Lund. Allt sedan dess har arrangemanget ordnats på olika platser i landet och nu har turen kommit till Halland och Halmstad.

Hit kommer släktforskare och utställare från när och fjärran för att odla sitt gemensamma intresse och söka lösningar och vägar att gå vidare i sin forskning. Här får man idéer och möjlighet att skaffa nya fantastiska hjälpmedel i det alltmer digitaliserade forskningsmaterialet. Men på en mäsasom denna är det kanske ännu värdefullare att skaffa personliga kontakter genom att besöka just den släktforskarföreningen och hembygdsförening, där man har sina rötter.

Släktforskardagarna hålls på Halmstads teater och på det nya in tilliggande biblioteket. Hela helgen är fylld av spännande arrangemang. Här kan man förse sig med böcker, antavlor och cd-skivor bland mycket annat. Arrangemanget kommer också att bli en del i firandet av Halmstad stads 700-årsjubileum, samtidigt som Hallands Genealogiska Förening firar 25-årsjubileum.

På fredagen görs en halvdagsutflykt längs den halländska kusten. Målet är Varberg och dess sevärda fästning.

Gränsland

Som tema för Släktforskardagarna har vi valt "Gränslandet" en värld som skapar många spännande berättelser". Halland har i alla tider varit ett nationellt gränsland med allt vad det innebär av krig och oroligheter. Det finns mycket som går att belysa inom detta tema. Den digitala forskningen går över alla gränser och alla generationer.

Halländsk bokmessa

På Halmstads stadsbibliotek i Klarasalen hälsar vi hembygdsföreningar och andra föreningar med lokalhistorisk inriktning välkomna att ställa ut och ha bokmäsasom. Ingen känner bättre till socknarna än våra hembygdsföreningar. Här kan man hitta böcker som för forskningen till nya höjder.

Tre generationer

Vid bibliotekets släktforskarum kommer Hallands Genealogiska Förening att ge forskarhjälp och alla med rötter i Halland garanteras att få sin släkt utredd i tre generationer. HGF har eget material och material från våra sponsorer över de halländska kyrkoböckerna, från 1934 och bakåt, tillgängliga digitalt. Detta kompletterat med Sveriges Släktforskarförbunds cd-skivor gör det möjligt att snabbt få fram en släktutredning.

Föredragen

Vi kan redan nu säga att den som besöker Halmstad under Släktforskardagarna kommer att hitta flera spännande och nyttiga föredrag.

Vårt tema är ju Gränsland och några föreläsningar handlar naturligtvis om Hallands danska tid och övergången till Sverige.

En annan aspekt på Gränsland är tullhistoria. Här berörs ju verkligen gränser, både stats- och stadsgränser.

Vidare kan nämnas ett föredrag om resandefolket, ett folk utanför eller kanske på gränsen till samhället under äldre tider. Man kan tänka sig att detta folk inte alltid är så lätta att hitta i källorna.

Om de som korsar gränserna, det handlar om de svenskar som emigrerade till Danmark eller kanske bara var där och arbetade. Hur som helst var de ganska många, särskilt under 1800-talet.

Det här var ett litet smakprov på vad som kommer att bjudas på i augusti. Vi hoppas att du kommer att finna något eller några av föredragen av intresse.

Hallands Genealogiska Förening hälsar välkomna till mäsasom.

Mer om programmet presenteras på HGF:s hemsida, där man även kan göra anmälningar om man vill ställa ut eller delta på annat sätt.

www.slaktforskardagarna.se



Norre Port

Logotypen till släktforskardagarna 2007 föreställer Norre Port i Halmstad, den enda stadporten på fastlandet i Sverige. Norre Port är ett märkligt byggnadsverk, uppfört 1605 då den danske kungen Christian IV var regent. Porten var en del av stadens befästning, som även innefattade Halmstads slott och de vallar man ser rester av i parken Norre Katt och vid Karl XI:s väg. Den forna stadporten har i senare tid använts till tullstation, lagerlokal och museum. Idag har man konstutställningar i tornrummet.

Norre Port skiljer nuvarande gågatan Storgatan från Norre Katts park, men var till 1958 en del av rikstväan, som genom staden passerade Stora Torg för att via Österbro nå Laholmsvägen. Då hade Norre Port ljussignaler som slussade igenom trafiken växelvis.

Dråpet invid Bankeryds krog i Fliseryd socken 1837

av Kerstin Jonmyren

Vännen Bill där borta i USA, hade fått veta att hans svenske anfader hade dött i ett slagsmål, och bad mig ta reda på hur det egentligen hade gått till. Det aktuella rättegångsprotokollet från Handbörds härad visade sig vara en rejäl luntta att gå igen, många tättskrivna sidor, med inte alltför lättolkad handstil.

De gjorde ett grundligt jobb vid våra förfäders domstolar, undersökte och redogjorde - så pass att man nästan känner sig närvarande vid det som hände...

Peter och Peter på väg till Mönsterås

Bonden *Peter Jonsson*, var 29 år gammal och ägare till vad som tycks ha varit en större gård i Kråksmåla socken. Den kallades *Kråksmåla nr 1*, var på ett helt mantal och Peter var antecknad som rusthållare.

Den femte april 1837 var en kylig dag med gott om snö på marken. Peter och hans gode vän *Peter Jaensson, Lindeshult*, var på väg till Mönsterås med ett lass bräder. Framåt kvällen kom de fram till Bankeryd i Fliseryd socken där en änka, *Anna Löfgren*, drev en liten bykrog.

In på krogen stegar de båda kompisarna, uppenbarligen törstiga, och börjar beställa. Det är dock sent och änkan nekar utskänkning. Hon är på väg att gå i säng och vill stänga krogen.

Peter Jonsson som redan är lite påstruken ropar ändå uppfordrande att han vill ha rom, öl eller brännvin. Änkan nekar och Peter blir alltmer påstridig. Närvarande i krogrummet finns även *Nils Jönsson, Sinnerbo*, och han lägger sig i ordväxlingen, påpekar att Peter inte skall gapa mot en gammal kvinna på det viset. Peter som nu har hunnit bli verkligt uppretad, svarar med att slå till Nils i ansiktet så att blodet rinner.

Bråket fortsätter utomhus

Samtidigt har änkan Anna sänt bud efter sin vuxne son *Sven Olsson*, som är anställd som bokhållare vid Fliseryd gård. Ganska snart dyker han upp för att hjälpa sin mor. Sven träffar på orosstiftaren Peter utanför krogen. Det uppstår genast ett gräl som slutar med att Sven Olsson slår ner Peter Jonsson.

Tydligen var detta en mötesplats för folk på väg, för ganska snart har det blivit en folksamling på platsen, en mängd adrenalinstinna karlar utrustade med tillhyggen rusar till. Nu skall det bli slagsmål! Men det blev inte som det brukar se ut i gamla filmer, där alla slåss mot alla och alla sedan reser sig upp igen. Istället blev det alla mot Peter Jonsson på ett mycket otäckt sätt. Ganska snart ligger han raklång över en snödriva med en mängd karlar stående över sig, folk som slår på honom med tillhyggen, med påkar eller piskskaft. Det blir allt värre.

Peter börjar vädja för sitt liv:

- Kära karlar, låt mig leva, jag har inte gjort något ont!
- Ack Herre Gud, nu slå de ihjäl mig!
- Det må du ha din djävul, för det du hanterat mig så illa! skriker Nils Jönsson tillbaka, han som hade blivit misshandlad av Peter inne i krogen.

Sven Olsson, änkan Annas son, uppmanar gruppen:

- Slå skrovet, men akta huvudet!

Mörker och misshandel

Det är mörkt där ute där misshandeln pågår, möjligen lyser snön upp lite. Vet mobben var den slår, eller bryr den sig?

Så upphör misshandeln, Peter Jonsson reser sig med möda upp och vacklar iväg till sin kärra, och lägger sig på lasset. Hans kamrat Peter Jaensson kör iväg.

Efter att ha kört en stund känner Peter Jaensson att han måste hitta

husrum för dem för natten och går in i en bondgård intill färdvägen. Han bär in sin kamrat som inte förmår gå själv. Nästa morgon frågar Peter Jaensson om hans kamrat, som verkar dålig och inte kan stå på benen, kan få ligga kvar tills han själv kan återkomma nästa dag och hämta honom. Det går bondfamiljen inte med på, så han får bära ut Peter Jonsson till lasset och ta med honom till Mönsterås, där han lastar av sitt timmerlass.

De två hinner inte långt på återresan förrän Peter Jaensson inser att han måste få in sin kamrat under tak, stannar till vid en torpstuga och bär in Peter Jonsson där. Ett par timmar senare är han död.

Urtima rättegång

Den påföljande urtima rättegången hölls den 19 maj samma år i Staby i Högsby socken. Det ligger ungefär en mil från Bankeryd. Häradshövdingen *Petter Blomberg* var tillförordnad domare. Nämndemännen het-

Peter Hemmingsson, Nyby
Lars Larsson Högsby Århult
Nils Olsson, Baseby
Nils Nilsson, Skruvshult
Georg Habbe, Oxabo
Jonas Svensson, Åby
Johan Johansson, Torp

Dessutom var den avlidnes änka *Anna Catharina Larsdotter* närvarande i sällskap med sin far *Lars Larsson, Högsby Århult*. Det framgår mycket tydligt att han var en betrodd man i trakten, var både riksdagsman och nämndeman. Av en för mig helt oförståelig anledning var han anlitad som nämndeman även vid detta mål, där han förvisso var jävig! En mängd vittnen var också inkallade, karlar som hade åsett misshandeln av Peter Jonsson i Bankeryd.

Fyra personer, som hade blivit ut-

pekade av vittnen, stod åtalade för dråpet vid rättegången:

Rättaren *Carl Pettersson Skir, Fliseryd*, 36 år.

Bonden *Johan Johansson, Kolsrum*, 24 år.

Bokhållaren *Sven Olsson, Fliseryd gård*, 30 år.

Ynglingen *Jonas Petter Jonsson, Sinnerbo*, 13 år.

Skriftliga omdömen

Prästerna i de åtalades hemsocknar hade blivit ombedda att lämna skriftliga omdömen om deras moral och leverne. Sven Olsson var krogänkans son som hade varit med i början av bråket. Han hade samlat flera intyg om sin moral. Han hade fått ett intyg från sin präst om att han var en ostraffad och hade gott renommé i socknen, detsamma hade hans arbetsgivare på herrgården intygat. Det märktes riktigt hur han kämpade för sitt rykte och för frikännande.

Carl Pettersson Skir och Johan Johansson hade av vittnen angivits som synnerligen aktiva i den avslutande misshandeln. Även de hade oförvitliga intyg från sina präster. För den 13-åriga Jonas Petter Jonsson fanns heller inga klagomål från prästen.

Det skylldes dock på honom, att det var han som av oförstånd hade slagit den dräpte i huvudet med ett piskskäp. De vuxna åtalade hävdade att de endast hade slagit mot kroppen.

Kråksmålprästens omdöme om den dräpte Peter Jaensson var däremot negativt. Han hade två gånger stått inför tinget åtalad för slagsmål. Prästen karakteriserade honom som bråkig, framför allt när han var drucken.

Den dräptes svärfar, riksdagsmannen Lars Larsson hade också skrivit en inläga till rätten. Han pekade på sin dotters och hennes små barns förlust och lidande på grund av dråpet på deras make och far. Han lastade Sven Olsson för sin svärsons död och begärde ett skadestånd för familjen.

KLGF-bladet Nr 63, Maj 2007

Sven var den som var skyldig, som hade startat bråket, menade svärfadern.

Dessutom anklagade han Peter Jaensson för omdömeslöshet, för att ha tagit med sig sin svårt skadade kamrat på lasset istället för att se till att han fick vård, för att därmed ha kunnat rädda hans liv.

En läkare hade undersökt den dödes kropp och konstaterat att Peter hade åsamkats en stor blödning i huvudet, och att det var den som hade orsakat hans död. Han tillade i sitt utlåtande att även om han hade fått den bästa vård från början, stilla läge i ett uppvärmt rum, hade det endast kunnat förlänga hans liv några dagar, men inte räddat hans liv.

Domslutet

Domstolen konstaterade i sitt domslut att det var omöjligt att helt reda ut vad som hade hänt där ute i mörkret i aprilnatten, men den fastslog att misshandeln av Peter Jonsson var högst klandervärd.

All de tre vuxna männen fälldes av rätten: Carl Pettersson Skir, Fliseryd, Johan Johansson, Kolsrum, och Sven Olsson, Fliseryd herrgård. Domen blev en halv mansbot för var och en. En hel mansbot var på 100 Riksdaler, så på detta sätt fick domstolen in 150 Riksdaler.

13-åringen, Johan Petter Jonsson, fälldes också i rätten och skulle straffas, men ägde givetvis ingenting. Hans straff blev piskstraff - som skulle utföras av hans far i närvaro av häradshövdingen Petter Blomberg - något som var menat som straff även för hans far, för det att han hade felat i sin uppfostran av sonen. Detta var före fängelsernas och långt före ungdomsfängelsernas tid i Sverige, och den som inte kunde betala med pengar fick betala med kroppen.

Reskamraten Peter Jaensson, som var anklagad för att inte ha tagit hand om den skadade Peter Jonsson på rätt sätt, frikändes. Han ansågs ha gjort vad han hade kunnat under rådande omständigheter.

Något skadestånd till den dödes familj utdömdes inte.

Hur gick det för familjen?

Anna Cajsa Larsdotter, född 1799, riksdagsmannens dotter, var nu änka med två små barn.

Varken hon eller Peter Jonsson var födda i Kråksmåla socken, hon var från Högsby Århult (i Fagerhult socken) och han från Stora Klo i Högsby socken. Gården i Kråksmåla hade de förmodligen köpt.

Året efter dråpet gifte Anna Cajsa om sig med Jonas Carlsson, född 1805, och fick två barn med honom, som båda dog späda. Så småningom måste de sälja gården Kråksmåla nr 1 och flytta till ett mindre jordbruk i Fröskelås i Kråksmåla.

Sonen i Anna Cajsas gifte med den dräpte, Carl August Petersson emigrerade 1869 till Amerika med sin andra hustru och sina två barn från Kjettilstorp i Bäckebo socken. Där hade han brukat en mindre gård.

Där borta i det nya landet dog hans hustru, han gifte sig en tredje gång, med en svenska, men den hustrun lämnade honom och han fick bli ensam ansvarig för alla sina barn, inklusive ett nyfött. Han beskrivs av sina amerikanska ättlingar som en far som gjorde så gott han kunde. Av sin egen våldsbenägne och troligen alkoholiserade far, kan han inte ha haft några minnen, då han endast var två år när denne blev ihjälslagen.

Jag kan inte låta bli att lämna några egna kommentarer och tankar:

Dagens och gårdagens våld?

Det brukar i dag påstås, ofta i pressen, att dagens våld är så mycket rårare än gårdagens, ett påstående som nog måste bevisas. Detta fall pekar på att när det drog ihop sig till bråk, det tydligen var naturligt att bevärna sig med tillhyggen och slå hämningslöst.

Möjligen kan man diskutera vad som menas med "gårdagens våld".

ACHII-koder

Om man menar mitten av 1900-talet, kan det måhända vara sanningsenligt att hävda att det var en lugnare period här i landet. Men det var nog i så fall endast en parentes.

Jag har tänkt tanken, utan något stöd i rättegångsprotokollet, att Peter Jonsson kunde vara känd av åtminstone en del av den misshandlande mobben, känd som en bråkstake och slagskämpe och därmed tyckte man att det var rätt att gå på honom tillsammans.

Ynglingen som skyldes för att ha utdelat de dödande slagen kan visst ha varit skyldig, men det kan också ha varit så att de vuxna hade lättare att tala för sig i rätten. Hans inblandning både i misshandeln och i rättegången känns obehaglig. Var det naturligt att låta en 13-åring beväpna sig med ett tillhygge och ta del av en gemensam misshandel tillsammans med vuxna karlar? Fick han en rättvis utfrågning och dom av domstolen?

Bill tyckte...

Det kan kanske vara intressant att veta vad Peters ättling Bill i USA gav för kommentar till dråpet och domen. Han sa att han kände fullt förtroende för domstolen, nämndemännen och deras dom. Han hoppades även att Peter Jonssons barn sedan fick en styvfar som var bättre än den egne, en som inte drack och bråkade.

Den som Bill däremot kände för, var den 13-årige Johan Petter Jonsson. De vuxna kunde lätt skylla på honom. Eftersom de riskerade mycket stränga straff om det hade kunnat bevisas att någon av dem utdelade det dödande slaget, kunde det för alla ha varit taktiskt att skylla på en underårig yngling som inte kunde straffas så hårt.



Tryckfelsnisse var framme och ställde till det i förra numret av bladet i artikeln om UDDA TECKEN av Arne Gilje.

Beskrivningen för hur man skriver Å och Ä utan ett svenskt tangentbord blev samma och det ska det ju inte vara.

Så här blir det rätt:

Å = Alt + 0197

Ä = Alt + 0196

Tack Rainer för påpekandet!

Inlägg, med anledning av Kerstin Jonmyrens artikel i förra numret av KLGf-bladet

Om barn födda utom äktenskapet

Jag släktforskar och är cirkelledare. Jag har egen erfarenhet av hur tabubelagt ämnet varit om barn födda utom äktenskapet, adopterade barn/fosterbarn. Det vanliga var att ämnet aldrig nämdes, det fick överhuvudtaget inte tas upp. Barn som hade aningar och frågade fick aldrig några svar, även om de hört rykten på bygden.

Jag brukar börja mina cirklar med en uppmaning i förväg att deltagarna innan cirkeln börjar, ska intervju sina föräldrar, mor- och farföräldrar och andra äldre i slakten, för att samla in fakta och eventuella hörsägnare. Tanken är att det utöver fakta, kanske kan komma fram något som vederbörande inte visste. Det är lättare att få svar i dag, än för kanske 50 år sedan.

Själv skulle jag aldrig som cirkelledare eller släktforskarhjälpare ta på mig ansvaret och rollen som sanningsägare. Den rollen tycker jag hör till föräldrarnas och slaktens ansvar. Efter många års släktforskning kan man få den känslan av att här är det något som inte stämmer med faderskapet till ett barn fött u.ä., ett adop-

Öländsk väderkvarn

Så här beskrev en ölännings en gång, hur en väderkvarn fungerade

”E´ väerkrvarn ä´ é litet fyerkantit hus, som stå på e´ ben. Bakantess ha den e´ lång svans´ å framantess ha den fyer vinga. Å di då vinga di pintler å snurr- ba de´ ä´ väer - så ho kan mal - å så blir de´mjöl”

tivbarn o.d. Då skulle jag säga till vederbörande: ”Du får undersöka om det här kan stämma. Ta kontakt med dina släktingar igen och fråga om hur just det här kan förhålla sig. Ta dessutom gärna kontakt med den släktforskningsförening som finns på den aktuella orten och fråga om de kan veta något.”

Så här kan jag tänka mig, men jag kan inte tänka mig att ta på mig ansvaret för att säga en sanning som kan riva upp rötterna och orsaka besvikelser för någon.

Samtidigt kan jag av egen erfarenhet säga att man själv genom släktforskning, hjälp och support av cirkelledare, släkt, lokalbefolkning m.m. kan komma sanningen på spåret, den som verkligen vill det själv. Det är så jag försöker hantera den här känsliga frågan. Det känns minsann inte bra att som cirkelledare ana, att vederbörande oförtrutet lägger ner tid och energi på att undersöka fel spår.

Alf Ericson

25 goda råd för en nybörjare i släktforskning

- 1) Varför släktforskar du - och för vem? Gör från början upp en målsättning hur du vill att ditt arbete till slut ska presenteras. Se till att någon i din familj vet vad du håller på med.
- 2) Försök få med dig någon släkting eller en kompis. Det är alltid roligare om man kan arbeta tillsammans och ha någon att diskutera med och man har någon att "knäcka de svåra nötterna" med.
- 3) Börja med att fråga dina egna släktingar, men starta med de äldsta medan de lever. De vet oftast mer än vad som står i kyrkböckerna, för prästen kunde ju inte veta allt. För visst är det väl lite kittlande med en och annan "skandal". Det gäller bara att våga fråga.
Samla ihop det du kan i form av gamla brev, foton och berättelser. Kolla upp allt som går att kolla. Spara alla anekdoter som finns i släkten även om de inte är alldeles sanna, för det kanske är en festlig historia att berätta.
- 4) Låna de vanligaste nybörjarböckerna på biblioteket. Ett gott val är Släktforska steg för steg av Per Clemensson och Kjell Andersson, för där finns många svar.
Läs om din hembygd, lär dig vad platserna heter. Detta är en väsentlig del av forskningen, att känna igen sig i historien. Gör man det blir allt så mycket lättare och dessutom roligare.
- 5) Köp Lantmäterikontorets "Gröna kartan" för den aktuella plats där du släktforskar. Här finns detaljerade uppgifter om småvägar, hus och stigar. Sverige är uppdelat i 690 små rutor.
- 6) När du gör intervjuer – anteckna och banda alla intervjuer. Du får inte med allt när du antecknar så det är en god hjälp med bandspelare. Dessutom är samtalen väl värda att spara för framtiden. Tänk på att vara flexibel, alla tycker inte om att bli inspelade. Vissa uppgifter kan verka ointressanta just nu, men kan bli guld värda om några år. Håll ordning på vem som sagt vad och renskriv så detaljerat du kan.
- 7) Respektera att det finns de som inte alls är intresserade av släktforskning. Besvara inte i onödan och var inte för envis.
- 8) För att få ordning på de olika släktingarna - samla var och en på en så kallad ansedel. Den bör innehålla uppgifter om fullständigt namn, födelse (när och var), dop, föräldrar, giftermål (med vem, var och när), bostadsort, levnadsbeskrivning, titel, eventuella sjukdomar, död och begravningsplats samt uppgifter om barn. Och glöm inte att notera källorna, varifrån du hämtat uppgifterna. Gör även en antavla så att du får en överblick över dina förfäder.
- 9) **Var noggrann!**
Låt inte pappershögarna växa och renskriv omedelbart det du vet och ge dina släktingar ett nummer, gör en antavla. Om du har möjlighet så använd en dator med ett släktforskarprogram.
- 10) **Ha tålamod** - även om det ibland ser hopplöst ut.
- 11) Läs nättidningen Rötter. Den har adressen www.genealogi.se och innehåller det mesta. Det är den absolut mest besökta svenska internetsajten för släktforskare.
Föreningen DIS hemsida har också många mycket bra tips www.dis.se
- 12) Bli medlem i en lokal släktforskarförening.
- 13) Prenumerera på tidskrifterna från Sveriges Släktforskarförbund. Då får du information om det allra senaste via Släkthistorisk Forum som utkommer med 5 nr/år och en skrift, Svenska Antavlor samt en årsbok. Du får också rabatt på förbundets övriga utbud i "butiken".
- 14) Gå med i en studiecirkel.
- 15) Skriv brev till dina släktingar. Ja, varför inte skicka iväg ett e-post?
- 16) Leta i byrålådorna, på vinden och i skokartongerna. Alltid hittar man något gammalt foto, ett tidningsurklipp - eller kanske rent av ett kärleksbrev.
- 17) Lär dig att fotografera av gamla bilder och bygg upp ett arkiv med negativ och foton.
- 18) Undersök var det finns familjealbum i släkten. När du hittat rätt: skriv på namn och årtal på baksidan av bilderna. Detta är något som många tyvärr nonchalerar. En bild utan namn blir med tiden ett foto utan värde för släkten.
- 19) Res runt i de olika församlingarna och ta bilder på de gamla släkthusen - om de fortfarande finns kvar. Kanske ägs de av någon släkting. Hälsa på och få dig en kopp kaffe.
- 20) Informera dig om vilka cd-skivor som finns. De som är angelägen är bland annat Sveriges dödbok 1947-2003, Sveriges Befolkning

1970 och 1980, Soldatskivan, Emigranten (utvandrare svenskar), Svenska ortnamn och Sveriges telefonkatalog. Den senare finns också på internet alldeles gratis. Det kan också finnas många lokala CD-skivor du kan ha nytta av.

21) Låna mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation) i Ramsele. På ett sådant kort förvaras våra svenska kyrkböcker i förminskat format. En kyrkbok brukar rymmas på fem till tio mikrokort. Det lokala biblioteket har ofta kortläsare, eller varför inte köpa en egen.

22) Forska med förstånd på Internet, allt är inte gratis.

Genline, www.genline.se, lägger ut kyrkböcker på nätet fram till förra sekelskiftet, men de tar ut en förhållandevis hög årsavgift.

23) Glöm inte bort dina nu levande släktingar. Det tjänar du på. Tänk på eventuella släktingar i USA. De vet mer än du tror.

24) Samarbeta med andra släktforskare. Det sparar tid. Får du uppgifter från en annan forskare så glöm inte bort att kolla upp det innan du lägger in uppgifterna i din egen forskning. Det du har sett med egna ögon kan du gå i god för, ingenting annat.

25) Sist men inte minst.

Se till att du säkrar din forskning, så att ditt arbete inte skingras. Sätt upp ett släktforskartestamente.

Henrick Lindell ny suppleant i styrelsen



Hej! Nu ska jag berätta lite om mig själv.

Jag heter Henrick Lindell och är 33 år och är bosatt i Lindsdal utanför Kalmar, kanske snart en del av Kalmar om man ska tro på politikerna i vår vackra stad.

Jag är född i Emmaboda och flyttade därifrån 1981 till min mammas barndomshem i Kulebo utanför Torsås och blev en bondpojke. Där gick jag hela min skoltid och utbildade mig senare till undersköterska på Stensöskolan i Kalmar.

Jag började jobba på Kalmar kommun 1994 på ett äldreboende, som heter Möregården i Hagby. Där var jag på månaden i 10 år, för att sedan byta till mitt nuvarande jobb, som är natttid på en nattpatrull som åker på norra centralorten i Kalmar. Där är vi nu!

Jag är gift och har 2 pojkar på 6 och 8 år. Jag har blivit intresserad av släktforskning mycket genom mitt stora datorintresse. Jag använder Genline och "min släkt" i min forskning och har en databas på 900 per-

soner. Jag tackar för förtroendet att få vara suppleant i styrelsen och har redan funnit många nya vänner i föreningen.

Lite om min släkt.

Farfar är född i Dädejö men den släkten kommer från Älghults socken i Kronobergs län, där är det mycket torpare och soldater. Soldatnamnet Lindell fick min farfars farfar under 1870-talet, både hans far och farfar var soldater.

Farmors sida är full med torpare som också höll till i Kronobergs län

Morfars anfäder är mestadels bönder, som kommer ifrån Torsås socken och jag har haft nöjet att stöta på en känd linje som leder till 1500-talet. Det finns även släkt i Listerby i Blekinge.

Mormor är från Öland och jag har mycket släkt i Gräsgård och Ås. Jag har även funnit på hennes fars sida en redan känd forskning, som leder till 1600-talet med hjälp av diverse prästsläkter.

Henke



Referat från Vårträffens föredrag

Från det fjärran Finland till Möre

Peter Danielsson, historiker från läns museet i Kalmar inledde släktforskarträffen med en tidsresa i stormaktstiden och föredraget "Från det fjärran Finland till Möre".

Svenska flottans flyttning från dess bas i Stockholm till den nylagda staden Karlskrona under konung Karl XI:s tid 1676-1689 och med amiral Hans Wachtmeister som administratör, var förknippad med stora problem.

Svenska flottan hade aldrig utmärkt sig i krig, men som en stormakt måste den ha ett försvarligt antal örlogsfartyg för att ta sig till och försvara landvinningarna kring Östersjön.

Dagens örlogsbesättningar kom till stor del från Åland och Finland och 1682 utfärdade kungen en order till befintliga båtmansrusthåll med ca 2500 båtsmän att flytta till den nya örlogsbasen i Karlskrona tillsammans med andremän, hustrur och barn, totalt ca 10000 personer.

De hämtades i omgångar av fartyg från Karlskrona. En resa som kunde ta flera månader.

Dåtidens bönder och båtmansrusthållare i södra Möre och Karlskrona var avogt inställda till de inflyttande, främst kanske av rädslan för främlingar och språksvårigheter.

Finnarna förstod inte prästerna som var satta att säkerställa den lutherska läran.

Familjerna kunde inte genast flytta med till de nya orterna och familje-problemen var många.

Huruvida de inflyttade finländska båtsmännen behöll sina finska namn eller antog svenska båtmansnamn vid

ankomsten till de nya båtmansorten är oklart.

Många släktforskare i våra trakter har båtmansanor och har kunnat påvisa en del anor med finska namn, beroende på var de stationerades.

Peter Danielsson från läns museet är mycket intresserad av att komma i kontakt med dessa släktforskare.

Båtmanssystemet upphörde 1887.

Öland i förgången tid

Dagens 2:a föredrag handlade om "Öland i förgången tid" med Kurt Lundgren, journalist och författare som föredragshållare.

Öland har bystrukturer som är unika för Europa och som i många fall behållits från 500-talet.

Markerna har flera gånger skiftats, men bönderna har inte flyttat med ägorna utan levt kvar i byar.

Öland har ägts och styrts av kungar sedan Gustav Vasas tid. Han höll Öland i järnhand styrda från kungsgårdarna Ottenby, Gärdslösa, Halltorp, Horn och Bödaskogen.

Karl X Gustavs "jageparker" skyddade landskapet och skogsavverkningen var reglerad.

Rådjur och vildsvin fick ej jagas av befolkningen och kunde härja fritt på markerna.

Ek fick t.ex. inte huggas och överträdelse straffades med 30-40 dagar på vatten och bröd på Kalmar slott.

Stenhuggarna på norra Öland var erkänd duktigahantverkare.

Utländska stenarbetare kom till Öland för att lära sig yrket och i Deljeberget fanns den bästa kalkstenen som användes till slotts- och kyrkbyggen såväl inom som utom riket.

Kring 1650 var kvinnans ställning stark och moraliska övergrepp av manfolk bestraffades hårt.

Kring 1838 skedde en befolknings-explosion och med en befolkning på ca 40000.

Brist på arbete och samtidigt högt födelsetal startade 1867-68 emigrationen, till i huvudsak Amerika.

Ölänningarna har varit kända för sin företagsamhet.

I Persnäs startade man tidigt allmän smittskyddsvaxinering och inom 10 år var alla i socknen vaccinerade.

Gösta Alexandersson

Östra Blekinge läns Järnväg

Föredragshållare: Roland Andersson och Ingemar Elofsson

Förarbetet till skriften om Östra Blekinge läns Järnväg har pågått under ca tjugo år.

En fördel med att starta för så länge sedan har bla varit att visst material, tex kartor och dylikt, var lättare tillgängligt tidigare, men idag svårare att komma åt med hänsyn till sekretess mm.

Projektet gick internt under arbetsnamnet "Spåren efter spåret"!

Av skriften framgår att diskussionerna om hur järnvägsnätet skulle byggas ut i landet, var både många och långa. Notabelt är att östkusten en tid fanns med som alternativ för en sträckning av stambanan, men att slutresultatet som bekant blev ett inlandsalternativ.

Man kan också konstatera att de olika alternativen såväl för stamba-

nan som för de lokala anslutningarna, backades upp av mer personliga argument än de rent sakliga eller logistiskt väl underbyggda.

Detta betyder att de som gärna ville ha spåret på sina ägor hittade argument för det, medan de som absolut inte kunde tänka sig en sådan lösning hittade försvar för andra alternativ!

Om man tittar på hur järnvägarna har avvecklats under mitten av 1900-talet, visar det sig att de som byggdes i seklets början har försvunnit i större utsträckning än de äldre.

Omkring 1936 nådde järnvägsnätet sin höjdpunkt, mätt i antalet mil.

Förekomsten av olika spårvidder och det spridda ägandet bidrog till att försvåra effektivitetsutveckling och samordning av järnvägsnätet.

I början av 1960-talet togs ett riksdagsbeslut om att varje linje skulle bära sin egen ekonomi, vilket var början till slutet för många av de mindre järnvägslinjerna.

Tågförbindelsen mellan Gullberna och Torsås invigdes den 19 januari 1899, mellan Torsås och Bergkvara den 6 april 1903 och mellan Torsås och Gullabo den 15 september 1917.

Gullabobanan lades ner per den 1 januari 1940, även om viss trafik pågick fram till den 17 mars 1947.

Torsås-Karlskrona, inklusive Torsås-Bergkvara gjorde sista resan den 29 maj 1965.

Förutom det sk trafikapolitiska beslutet 1963, bidrog den ökande bilismen bland privatpersoner och den ökade konkurrensen från lastbilstransporter till nedläggningen av banan.

Även tidsåtgången mellan olika orter bidrog starkt till det minskade intresset för järnvägen: att åka mellan Torsås och Gullabo, 15 kilometer, tog fyrtiofem minuter!

Föredraget illustrerades genom ett intressant bildspel, där sträckning och

byggnader längs den forna järnvägen visades.

Många stationshus finns fortfarande kvar och har i en del fall behållit kännetecken från järnvägstiden, medan andra fått ge plats för nya byggnader och vägsträckningar.

I anslutning till föredraget kunde de närvarande köpa den mycket intressanta och rikt illustrerade boken om Östra Blekinge läns Järnväg: dess tillkomst, blomstring och slutligen nedläggning, ett tidsdokument man gärna läser flera gånger.

CG

Minnen från Malmen

av Ingemar Nilsson

I alla gamla hus på Malmen var det viktigt att ha bra ved särskilt som förberedelser för kommande kalla vinternätter



Det första man gjorde var att få tag på en leverantör av bra ved, helst björk. Hade man inte en som brukade komma vart år, så fick man gå till Stortorget. Där fanns lantbrukare som sålde ved de hade på sin kärra. De försäkrade att det var bra och torr ved.

Den kunde vara staplad mycket skickligt och så glest att man kunde kasta mössan genom lasset, sade far, men tog man tag i ett träd långt ner och riste så sjönk lasset ihop. När veden var tätt staplad så skulle man inte kunna kasta sin keps genom lasset. Veden såldes i ett mått som hette "famn", vilket var 1,78 meter. Därför köptes veden av riktiga vedhandlare som höll rätt mått, annars fick de dåligt rykte. Far hade som tur var,

en leverantör från Påryd. Det vanliga Far köpte var fem famnar.

Sedan skulle veden sågas och klyvas. Det var två gubbar, vedsägare, som anlätades varje höst. De använde vanliga bågsågar, som de skötte och filade omsorgsfullt. Förtjänsten berodde ju på hur bra sågar de hade. Mor bjöd dem på kaffe och middag. Det blev grönkålssoppa med frikaddler och halvvar av hårdkokta ägg. Det blev en mycket uppskattad rätt, som inte var så vanlig i Kalmar.

Vi avslutar härmed Ingemars berättelser och tackar honom för alla trevliga stunder.

Rapport från förtroendemannakonferansen i Sundsvall 20-21 april 2007

KLGf representerades av Anders Elofsson och Jan Jutefors.

Sundsvall en givande konferens.

Midälva GF med sin ordförande Karl-Ingvar Ångström stod som värd i Sundsvall vid årets tvådagarskon-

Släktforskarförbundets ekonomi
Förbundets ekonomi har utvecklats till en trist följetong. Underskottet för 2006 verkar sluta på 2 miljoner kronor. Styrelsen gör vad den kan för att stoppa läckaget, men här blir som vanligt en stor eftersläpning innan åtgärder kan ge effekt. Kvartalsrapporten för 2007 ser emellertid positiv ut och skulle kunna peka på ett litet plus för året, efter flera år av underskott.

Anna Lena Hultman har redan börjat sitt uppdrag som ny anbytarvärd. Det kommer att tryckas ännu mer på ordningsreglerna i det nya Anbytarforum, har man lovat. Mina personliga käpphästar i sammanhanget är att det skall tryckas mer på kravet på källhänvisning i inläggen, liksom stopp för alltför långa inlägg, typ hela släktutredningar samtidigt. Det återstår att se hur det blir.



Olika skannrar på MKC, Fränsta

ferens för oss förtroendevalda. Jag hade aldrig varit i Sundsvall tidigare, så själva trakten var en intressant upplevelse. Staden har vuxit fram djupt nere i en dalgång där Ljungan rinner ut i Bottenhavet. Efter lördagens kvällsmåltid uppe på Norra berget invid staden var vi några vänner som tillsammans vandrade neråt till hotellet. Aprilkvällen var kylig och blåsig, men vilken vy med stadens ljus vi hade nedanför oss på vandringen!

Även Fränsta, en sex mil inåt landet intill Ljungan, var en intressant plats väl värd ett besök. Där sker nämligen all avfotografering av kyrkböcker och kartor för Riksarkivet och Lantmäteriet. Snart kommer hela landets alla gamla kartor att tillgängliga på nätet fick vi bland mycket annat veta.

Vi får verkligen hoppas att det kommer att stämma.

Anbytarforum och Rötter - Släkthistoriskt Forum
Släktforskarförbundets Anbytarforum på nätet är på gång att byta skepnad. Det är en verksamhet som kostar förbundet mycket pengar att administrera, summor som 100 000 kronor per år har nämnts. En rätt självklar slutsats är att verksamheten borde vara ekonomiskt självbärande. Det skall framöver hela tiden vara möjligt att läsa allt på Rötter och Anbytarforum, men alla som aktivt vill ta del av sajten, göra inlägg, kommer fr o m maj i år att få öppna ett brukarkonto med en årlig medlemsavgift på 100 kronor.

Förslag har lagts att ansvaret för vissa delar av Anbytarforum, exempelvis landskap eller släkter, skulle kunna läggas ut på olika medlemsföreningar som därmed får bli moderatörer, givetvis under Anna-Lenas ledning. Rötter skall över huvud taget moderniseras, och annonseringen skall bli dyrare, för givetvis är alla bidrag till förbättring av SSF:s trängda ekonomi bra bidrag!

Förbundets tidskrift Släkthistoriskt Forum skall ändra namn. För att knyta ihop den med Rötter på Internet kommer tidningen framöver att heta RÖTTER - med underrubriken Släkthistoriskt Forum. Man planerar också att gå ut med en prenumerationskampanj för fler prenumeranter och att värva fler annonsörer.

Otrevligt med elaka påhopp

Tråkigt nog har det på senare tid förekommit en massa tjafs och elakheter på Rötter, riktat framför allt mot förbundets ledning, en del av en typ som närmast kan liknas vid förtalskampanjer. Slutligen stängdes diskussionssidorna på Rötter, något som åtminstone jag tyckte var helt rätt. Vem vill åta sig uppdrag i styrelser där man ständigt får motta otidigheter? Förbundsledningen hoppas nu få stopp på detta genom de nya brukarkontona där namn och adress måste uppges för att få registreras.

Nya register på gång

Nya produkter till forskarnas hjälp kommer hela tiden, allt till nytta för oss forskare. Närmast att komma ut är CD:n *Sveriges Dödbok 4*, där i stort sett alla personer som har avlidit i Sverige efter 1947 kommer att finnas med. Frivilliga krafter ute i landet har fortsatt att komplettera projektet efter den förra utgåvan. Förhoppningsvis släpps den nya lagom till stämman i Halmstad i sommar.

Registret till *Elgenstiernas* adelskalender skall komma i december i år. Det har tagit många år på sig, men så har det varit ett kraftprov att skapa ett sökbart register till den.

1990 års folkräkning beräknas komma 2008. Riksarkivet och SVAR arbetar nu för högre tryck med *1880 års folkräkning* som beräknas bli färdig under 2009, men som tyvärr inte kommer att ges ut på CD. SVAR vill endast ha den tillgänglig på sin hemsida för att få prenumeranter på den.

Riksarkivet contra Genline

Riksarkivet arbetar även på att få alla Sveriges kyrkböcker tillgängliga på sin hemsida. Om ett par år beräknar de att arbetet skall vara färdigt. Därmed finns både Genline och SVAR som konkurrenter i sammanhanget. Det blir lite orättvist, då Riksarkivet har statliga pengar som garanti och kan ta mindre betalt. Det hade varit bättre för forskarna om de två aktörerna i stället hade tagit ansvar för

olika bitar. Mycket material – annat än kyrkböcker – är ännu inte avfotograferat.

SVAR kommer att ha ministerallängderna från 1860 till 1900 tillgängliga sockenvis, vilket Genline inte har. Riksarkivet som sitter på originalkopiorna, vägrar att upplåta dem för avfotografering. Denna vägran har Genline anmält till domstol för avgörande.

Projekt om gravstenar och om Sveriges Gravbok

Under lång tid har SSF drivit ett projekt med dokumentation av gravstenar på landets kyrkogårdar. Detta eftersom gravstenar på vissa kyrkogårdar plockas bort endast efter några årtionden om ingen opponerar sig. Omloppstiden för gravarna skiljer sig dock från plats till plats. Nu planerar förbundet att agera mer offensivt för skyddande av gamla gravstenar.

Alla kyrkogårdsförvaltningar i Sverige har plikt att föra gravbok. Förbundet vill nu starta ett projekt där förvaltningarna ombeds att skicka kopior av sina gamla gravböcker till SSF.

Folkräkning 1930 – en dröm med Sveriges Dödbok 5 som en kompromiss.

Tänk om det gick att få fram en folkräkning 1930! Den skulle verkligen fylla en lucka i forskningen av 1900-talet. För närvarande finns dock ingen bra väg att få fram material till den.

I stället vill förbundet utöka Sveriges Dödbok tillbaka till 1930, och hoppas på medlemmars frivilliga insatser. Tyvärr bor många forskare långt ifrån landsarkiven, och tipset lades då fram att de på arkivet fotograferar av alla aktuella sidor i dödboken, för att sedan kunna sitta hemma och bearbeta materialet i lugn och ro. Då fattas visserligen uppgift om födelseorter, men de avlidna finns ändå med.

Sveriges Släktforskarförbund behövs för oss forskare, den jobbar på, kom-

mer med nya idéer och projekt, stöter på problem och motgångar, men tycks ändå klara sig vidare med god kraft. Cirka 50 000 medlemmar är anslutna genom de olika lokalföreningarna, en folkrörelse. Jag var med 1986 i Alvesta när riktlinjerna drogs upp för förbundet. Vilken utveckling sedan dess!

Kerstin Jonmyren



Efterlysning

1. Börje Jonsson, född ca 1632 i S. Bäckebo, Ålem, död 1709-04-25 i Århult, Ålem, gift 1676-09-07 i Ålem med Elin Persdotter, född ca 1850, död 1723-03-16 i Hundemåla.
Sonen Per, född 1691-11-01

Kan Börjes far vara Jon Börjesson?

2. Per Persson i Lilla Ånhult, gift 1715-12-28 i Virserum med Maria el Marta Jönsdotter.
Sonen Jonas, född 1729-03-03 i Römåsa.

3. Sven Pehrsson född 1654-08-20? i Rinkaby, Ljungby, gift 1689-07-07 med Karin Nilsson född 1666-69

Har Sven Pehrsson tillnamnet Vitlock?

4. Eric Jönsson född 1721 gift 2.o med Ingrid Hansdotter född ca 1723 i Helleberga.

Dottern Susanna född 1766-08-01 i Föneskrub, Helleberga

Alla upplysningar om ovanstående personer mottages tacksamt av Ingabritt Scheiding, Margaretaplan 3 B, 392 47 KALMAR
Tfn: 0480- 138 91

Efterlysningar

Finska båtsmän

Med anledning av Peter Danielssons föredrag på Vårträffen, så efterlyser vi Båtsmän med finska anor i Södra Möre och Blekinge.

Har du träffat på några medaljerade båtsmän, så är vi intresserade av det också.

Kontakta redaktören!

Gamla KLGF-blad

Vi har tidigare efterlyst gamla nummer av KLGF-bladet och vi är fortfarande intresserad av att ta emot dessa. Det tillkommer hela tiden nya medlemmar som vill komma åt de gamla numren, eftersom det finns mycket värdefull information.

Kontakta redaktören!

KLGFs forskarstuga

Javisst, du läser överskriften helt rätt, äntligen har vi skaffat en egen föreningslokal.

Den är belägen på Ståthållaregatan 52, i källaren, alldeles intill Vollinska Stiftelsens äldreboende vid f.d. Sjuksköterskeskolan.

Till hösten

Vi sikar på att hålla lokalen öppen för forskning åtminstone ett par kvällar i veckan, för att utöka det senare.

Med anledning av detta kommer det att bli vissa förändringar. En del av det som finns på biblioteket kommer vi att flytta till forskarstugan, t.ex. utbytestidningarna från andra föreningar och vårt föreningsbibliotek.

Du behöver dock inte vara orolig för att släktforskarhjälp ska sluta på biblioteket, den kommer att fortsätta precis som tidigare.

Vi efterlyser

Vi kommer att behöva många frivilliga krafter. Först och främst behöver vi någon som kan tänka sig att vara "stugvärd", dvs vara den som

Notiser

Ny läsapparat i Kalmar

Kalmar har fått en ny, fast gammal, läsapparat i släktforskarrummet på biblioteket. Det är KLGFs egen apparat som vi har fått av makarna Gidå en gång. Vi har haft den placerad på biblioteket i Vissefjärda, men eftersom de ska bygga om där så ansåg de sig inte ha plats för den längre.

Vi håller på att fräscha upp den med nya glas och så ska vi justera in den lite och sedan kommer den att placeras i vår egen forkarstuga, åtminstone till att börja med.

Windows XP försvinner i höst

Det går snabbt i datorvärlden minnsann. Knappt har Microsoft börjat leverera det nya operativsystemet Windows Vista, förrän man meddelar att Windows XP inte får levereras på några nya maskiner efter årsskiftet 2008.

Linux på en pinne

Operativsystemet Mandriva Linux 2007 KDE 32-bit säljs på ett USB-minne på 4 GB.

Det intressanta är att det inte behöver installeras på datorn, utan du kör det direkt från pinnen. Alla drivrutiner och allt annat du behöver finns med, sedan sparas alla inställningar och arbeten på USB-minnet.

Priset sägs vara 89 euro.

Nya böcker i föreningsbiblioteket

Vår förening har från ett amerikanskt sällskap "Swedish Roots in Oregon" erhållit 10 häften med forskningsresultat från deras studier av svenska emigranterns öden. Varje häfte beskriver en familjs mottagande, händelser och livet i det nya landet.

Ett av häftena handlar om författaren och nobelpristagaren Harry Martinsson. Hans mor emigrerade till Oregon och lämnade Harry och hans 6 syskon i sin halvsystems vård hemma i Sverige. Här beskrivs Harrys hårda uppväxt och hans starka längtan efter sin mor i Amerika, vilket återspeglas i flera av hans böcker. När Harry arbetar som sjöman och befinner sig i New York, telegraferar han till sin mor och vill träffa henne, men hon svarar inte och gav sig aldrig till känna för sin son.

Häftena är på engelska.

