



KLGF-bladet

nr 58

Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening

Årgång 15,
Januari 2006

Adress: Per Carlzon, Storgatan 50, 361 33 EMMABODA

Hemsida på internet: <http://www.klgf.com>

ISSN 1653-087X



Hur har du det med dina bilder egentligen. Har du verkligen gått igenom alla och satt namn på dem? Om inte ... Tycker du inte att det är hög tid att göra det? Det är nu när det är kallt och ruggigt ute som det är bästa tiden att samla dina föräldrar och mor- och farföräldrar vid en skön stund framför brasan. Ta och värm glöggen som blev kvar från i julas och bjud på det. Barnen kan också få lite glögg, men då ska det ju vara alkoholfri förstås.

Redaktionskommittén för medlemsbladet är: **Jan Jutefors, Alva Lilja, Gösta Alexandersson**
Artiklar, frågor och efterlysningar skickas till: KLGf, Ryssbyvägen 15, 380 30 Rockneby

Medlemsavgift 2005: 100:-; familjemedlem: 20:-. Postgironr 436 19 72-5.

Gott Nytt År!

Det har varit ett händelserikt år ur många hänseenden. Föreningen anordnade höstkursen på Högalid med Ragnar Fornö som pratade om oäkta barn och barnhusbarn och hur man kan finna uppgifter om dessa och eventuellt deras föräldrar, Aron Axelsson gav oss inblick i färdandets och vägarnas omfattande historia, Hans Rosengren talade om sjöfarten på ostkusten och Sam Blixt demonstrerade PLF:s skivor. Det var med andra ord en blandad kompost av ämnen som alla på olika sätt är minst lika betydelsefulla för den enskilde forskaren. På det hela taget gav föredragen ännu mer kött på benen ifråga om hur våra föregångare här på

jorden framlevde sina liv och hur man kan få reda på mer om dessa. Föreningen har också haft filmkväll på Kalmar stadsbibliotek med Öland som tema och under hela året har forskarhjälp erbjudits på ett flertal platser, bl.a. Torsås, Emmaboda och Kalmar. Conny Gustavsson har hållit släktforsarkurs i Torsås. I höstas var Geline på besök i Emmaboda och visade inför ett 60-tal åhörare upp vad man hade att erbjuda, därefter fick föreningen chansen att göra reklam inte bara för släktforskningen utan även för föreningen. Jan Jutefors visade sin forskning på dator för intresserade och Birgitta Berkemar och Alva

Carlsson bistod undrande och släktintresserade besökare vid mikrofischeapparaterna och datorn. Föreningen medverkade också vid Släktforskarlagarna i Göteborg och gjorde där reklam för forskning, föreningens verksamhet och sålde böcker. KLGf representerades av Gösta Alexandersson, Alva Carlsson, Patrik Gottfridsson, Alva Lilja, Caroline Jansson, Jan Jutefors och Jan-Christer Strahlert. Jag skall ta tillfället i akt och tacka alla styrelsemedlemmar och alla andra som har hjälpt till för det gångna året. Utan er hade vi aldrig lyckats genomföra alla projekt. Tack!

Per Carlzon

Innehållet i detta nummer:

Vårprogrammet	sid 4
Av en händelse kommer man vidare Lena Nilsson	sid 6
Berättelsen om mina föräldrar Helena Sidall	sid 7
Referat från höstkursen Okänd fader och barnhusbarn	sid 9
Sjöfarten på ostkusten under det senaste seklet	sid 10
Ur mitt arkiv: Elevförteckning vid Ölands folkhögskola 1906-16 Sven Andersson	sid 11
Säljes och köpes	sid 15
Efterlysningar	sid 15
Släktforskar-service på biblioteken - Emmaboda J.J.	sid 16

Kalmar Läns Genealogiska Förening

Postadress: c/o Per Carlzon, Storgatan 50, 361 33 EMMABODA
E-post: klgf2001@hotmail.com

Styrelse:

Ordförande:

Per Carlzon, Storgatan 50, 361 33 EMMABODA Tfn: 0471- 123 36
E-post: percarlzon@globalnet.net

Vice ordförande:

Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 KALMAR Tfn: 0480- 47 23 12
E-post: alva.lilja@swipnet.se

Sekreterare:

Gösta Alexandersson, Korvmakaregränd 6, 393 64 KALMAR Tfn: 0480- 47 42 42
E-post: gosta.alexandersson@swipnet.se

Kassaförvaltare:

Margareta Ågren, Torsgatan 78, 387 34 BORGHOLM Tfn: 0485- 772 02
E-post: yuf746z@tinet.se

Ledamöter:

Alva Carlsson, Sveagatan 22, 361 31 EMMABODA Tfn: 0471- 124 96
E-post: alva.carlsson@swipnet.se

Anders Elofsson, Sporsjö 2143, 380 31 LÄCKEBY Tfn: 0480-607 07
E-post: anders@elofsson.ws

Conny Gustavsson, Tors gränd 3, 385 32 TORSÅS Tfn: 0486- 108 30
E-post: conny.gu@telia.com

Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380 30 ROCKNEBY Tfn: 0480- 665 65
E-post: jan.jutefors@telia.com

Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR Tfn: 0480-177 07
E-post: gullan.olsson@netatonce.net

Suppleanter:

Birgitta Berkemar, Törevägen 13, 393 64 KALMAR Tfn: 0480- 47 34 86
E-post: birgitta.berkemar@telia.com

Birgitta Gustafsson, Linnégatan 2A, 382 32 NYBRO Tfn: 0481- 172 52
E-post: birgitta.gustafsson@nybro.se

Siv Mattson, Tre vänners väg 53, 393 59 KALMAR Tfn: 0480- 181 52
E-post: sinima@telia.com

Nils Eriksson, Spårvägen 8, 385 50 SÖDERÅKRA Tfn: 0486- 216 08
E-post: majjron.nils@telia.com

Biblioteksansvarig:

Anders Elofsson

Redaktionskommitté för KLGF-bladet:

Alva Lilja, Gösta Alexandersson, Jan Jutefors

KLGF-bladet

Medlemsblad för
Kalmar läns Genealogiska Förening

ISSN 1653-087X

Upplaga: 500 ex

Ansvarig utgivare:

Per Carlzon

Organisationsnummer:

83 24 81 - 2981

Redaktör och layout:

Jan Jutefors

Manus skickas till:

Jan Jutefors
Ryssbyvägen 15
380 30 ROCKNEBY
jan.jutefors@telia.com

Redaktören förbehåller sig rätten
att redigera innehållet.

**Citat ur KLGF-bladet får göras,
om källan anges. För hela artiklar
hänvisas till författaren.**

Författarna är själva ansvariga för
innehållet i artiklarna.

Medlemsavgift 2005:

100:-, Familjemedlem: 20:-

PlusGiro: 436 19 72-5 KLGF

Adressändring:

KLGF c/o Jan Jutefors
Ryssbyvägen 15,
380 30 ROCKNEBY
E-post: jan.jutefors@telia.com

Vårprogrammet

Vårkursen

Släktforskarhjälp 2006

Kalmar

6 febr	Kl 17.00 – 20.00
20 febr	Kl 17.00 – 20.00
6 mars	Kl 17.00 – 20.00
20 mars	Kl 17.00 – 20.00
3 april	Kl 17.00 – 20.00
24 april	Kl 17.00 – 20.00

13 febr	Kl 13.00 – 15.00
13 mars	Kl 13.00 – 15.00
10 april	Kl 13.00 – 15.00

Nybro

21 jan	Kl 10.00 – 14.00
--------	------------------

Emmaboda

7 febr	Kl 17.30 – 19.00
7 mars	Kl 17.30 – 19.00
4 april	Kl 17.30 – 19.00

Torsås

15 febr	Kl 17.00 – 19.00
15 mars	Kl 17.00 – 19.00
12 april	Kl 17.00 – 19.00

Borgholm

18 mars	Kl 11.00 – 13.00
---------	------------------

Mörbylånga

4 mars	Kl 11.00 – 13.00
--------	------------------

Plats: Högalids folkhögskola i Smedby
Dag: 25 mars
Tid: Samling och reg. kl 08.45

Program:

09.00	Olyckliga äktenskap, arkiven berättar... Arkivarie Elisabeth Reuterswärd, Lund
10.20	Kaffe
10.40	De fattigas situation förr, arkiven berättar... Arkivarie Elisabeth Reuterswärd, Lund
12.00	Lunch
13.00	Läroverken i Kalmar Gunilla Ranebo, Kalmar
14.20	Kaffe
14.40	Att läsa gammal handstil Sven Andersson, Kalmar

Lunch med för- och eftermiddagskaffe ingår i avgiften.

Avgift: 240 kr
Anmälan: till Per Carlzon, tfn 0471-123 36 eller
 percarlzon@globalnet.net senast 15 mars.
 Behöver du specialkost måste du tala om det vid anmälan.



Du kan hitta vårt fullständiga program på **Kalendarium** på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida www.genealogi.se och klicka på Kalendarium i vänsterspalten.

Du hittar givetvis vårt program även på vår egen hemsida www.klgf.com

Vårprogrammet

Årsmöte 2006

Plats: Folkhögskolan Ölands Skogsby
Dag: fredag 7 april
Tid: kl 18.00

Mina Manne-minnen - f. länsantikvarie Britt-Marie Hammar-skiöld berättar om sin företrädare Manne Hofrén
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar
 Kaffe

Vi hälsar följande nya medlem-mar välkomna i vår förening:

Camilla Boström, Kalmar
 Henry Ericsson, Torsås
 Kerstin Hellman, Kalmar
 Tomas Isaksson, Karlstad
 Bo Josefsson, Boda Glasbruk
 Johannes och Christina Karlsson, Kalmar
 Johan Leander, Vassmolösa
 Åke Ljunggren, Rättvik
 Laila Ly, Pärby
 Rolf Nordin, Hässelby
 Bertil Ringdahl, Läckeby
 Per-Olof Rooth, Kalmar
 Bo-Eddie Rossbol, Emmaboda
 Henny Sundelius, Kalmar
 Annette Svensson, Uppsala
 Bibbi Westin, Stockholm
 Sussanne Åkerfeldt, Läckeby

Resa till

Släktforskningens dag Emigrantinstitutet

Plats: Biblioteken i Kalmar,
 Torsås och Emmaboda
Dag: Lördagen den 18 mars
Tid: Ordinarie öppethållande

Dag: Prel. lördag 6 Maj
Tid: Meddelas senare
Hur: Samåkning eller buss
 Mer information kommer i nästa nummer av tidningen

Program:
 Se anslag på resp. bibliotek

Tipsa oss

Saknar du något i vårt program?

Har du varit på någon bra föreläsning och tänkt att det där skulle nog passa KLGF?

Är det något du vill läsa i vår tidning?

Vi tar emot tips på verksamhet, kursförslag dvs allt som har med släktforskning att göra. Vi kommer att försöka tillfredsställa alla önskemål.

Skicka ett mail till:
 klgf2001@hotmail.com

Eller skriv till:
 Per Carlzon, Storgatan 50, 361 33
 EMMABODA.

Det är viktigt att du skriver ner dina tankar eftersom det kan ta ett tag att kunna ordna.

Byggnadsvårdsmässa

Plats: Himmelsberga på Öland
Dag: 22 - 23 Juli

Vi kommer att visa och berätta lite om gårdsgenealogi
 Se vidare i nästa nummer och annonser senare i dagspressen.

Anbytarträff för södra Öland

Dag: Någon lördag alt söndag på västkanten
Plats: Meddelas senare
Anmälan och information:
 Jan Jutefors
Tfn: 0480 - 665 65
Epost: jan.jutefors@telia.com

Sveriges Släktforskarförbund Släktforskdagarna

Plats: Nacka Strand, Stockholm
Dag: 7-13 augusti

Vi kommer att medverka vid släktforskdagarna, som i år går av stapeln i Stockholm och Nacka Strand. På fredagen blir det redaktörs- och ordförandekonferans i Nacka och på lördagen är årskonferansen. Själva mässdelen blir på lördagen och söndagen. Vi kommer dock inte att ha något bokbord i år, men någon liten utställning blir det nog.

Vill du komma i kontakt med oss på mässan, så ordnar vi det. Skicka bara ett mail till oss så fort som möjligt. Vi kommer att finnas på plats från fredagen i alla fall.

Av en händelse kommer man vidare

Av Lena Nilsson

Släktforskningens vägar är allt annat än raka. Man får leta över sockengränser på alla möjliga och omöjliga vis för att hitta rätt på sina förfäder.

Till för ett år sedan visste jag inget annat än att jag inte hade någon släkt i Mortorps socken. Nu har jag hittat tre olika grenar som hamnat i Mortorp, dessutom i en och samma by – Kroksjö. Mina släktingar har kommit till Mortorp runt 1820 precis vid den tid då hfl saknas så de är svåra att följa.

Först var det min morfars förfaders syster i Korpemåla, Vissefjärda, vars ena dotter gifte sig med en torpare i Kroksjö. Andra fallet var Cajsa Mattisdotter på min farmors sida som jag skrev om i KLGf-bladet nr 56. Hon fick en dotter med torparen Matti (utan efternamn i dopboken) 1823 i Kroksjö. Dottern kallades dock Andersdotter så det är förmodligen en felskrivning av faderns namn. Det var när jag skulle leta om torparen Matti som jag kom min mormors försvunnana ana från Långasjö på spåret.

Jag bad en forskarkollega som har mikrokort över Mortorp att kolla om det möjligen fanns en torpare Matti i Kroksjö som avlidit 1823-1824 eftersom Cajsa och dottern återvände till Vissefjärda. Det fanns en torpare Mattis Larsson avliden 29 nov 1823 vid 88 års ålder. Han verkade ingen trolig fader till 24-åriga Cajsas dotter, dessutom var han gift. Men jag saknade en annan Mattis Larsson bland mina förfäder, det kanske var han!

Min mormors morfars farmors far Mattis Larsson var född 1738 i Trollamåla, Långasjö. Vid första giftet 1761 flyttade han till Harebo och fick två döttrar. Hustrun dog redan 1769

och Mattis gifte om sig 1770 med Ingrid Pehrsson från Lassamåla, Vissefjärda. Paret fick två söner, Per 1775 och Jonas 1776 och brukade Harebo till 1786. Då ströks hela familjen i hfl utan anteckningar om vart de tog vägen. Döttrarna övertog gården som ju var deras modernearv.

Efter många års undran fick jag tips om att familjen flyttat till hustruns hemby Lassamåla, men eftersom hfl saknas före 1801 i Vissefjärda kunde jag inte hitta dem.

Vid forskarresan till Vadstena hösten 2004 hittade jag Ingrid Pehrssoners bouppteckning från okt 1790 men ingen efter Mattis. Kyrkböckerna är mycket bristfälliga i Vissefjärda så något hopp att hitta honom igen hade jag inte.

Inte förrän han av en händelse dök upp död i Kroksjö 1823! Åldern i dödboken stämmer inte med födelseboken och den hfl han finns i gör honom ännu äldre men Lassamåla och Kroksjö ligger nära varandra så det är troligt att det är han. Och namnet Mattis Larsson är inget vanligt namn i dessa trakter.

I A1:4 (1810-1814) s 46 finns i Kroksjö en Mattis Larsson f 1729, H Stina f 1748, Dt Ingrid Lena f 1787 och S Jonas f 1775. Enligt vigselboken vigdes Torparen Mattis Larsson i Kroksjö den 25 april 1791 med änkan Stina Månsdotter. "Min" Mattis Larsson hade ju en son Jonas född 1776 i Långasjö, det kan vara han som står som f 1775 i Kroksjö.

Tredje hustrun var änka efter båtsmannen Olof Wågehals på W Alsjö ägor, Mortorp, död 29 dec 1789, 35 år. De hade gift sig 23 nov 1777 i Mortorp och fick 17 maj 1778 sonen Jaen som strax avled och den 3 mars 1787 tvillingarna Andreas och Ingrid Lena. Andreas avled redan 30

mars 1787 men Ingrid Lena finns med modern i Kroksjö.

Mantalslängden för tiden 1786-1820 som finns på SVAR:s internetsida gav följande resultat: 1786-1790 fanns i Lassamåla torparen Mattis Larsson med "utgammal" hustru (Ingrid Pehrsson) (även om hon bara var 50 år vid sin död 1790). Vid mantalskrivningen 1791 var han ensam. 1792 fanns han inte kvar i Lassamåla.

1792 fanns däremot en Mattis Larsson inhyses i Kroksjö, Mortorp! Från 1793 betalar han skatt även för hustrun. De kallas utfattiga, bräckliga och utgamla. Sista gången han nämns i mtl är 1810, efter det behövde de inte betala skatt längre. 1809 är pigan Ingrid 16 antecknad. Kan det vara hustruns dotter Ingrid Lena f 1787?

1811 betalar Jonas Mattisson skatt för torpet och pigan Ingrid är 18 år. Därefter finns inget om familjen i mtl i Kroksjö.

Efter år av letande tycks jag med hjälp av hjälpsamma kollegor, databaser och tillfälligheter ha hittat min ana Mattis Larsson! Och Mattis hittade jag dessutom när jag letade på ett helt annat sidospår. Den första släktforskarkurs jag deltog i sade kursledare att man ska ha tid, tur och tålamod när man forskar vilket väl detta fall är ett bevis på. Det har tagit lång tid att hitta och det var rena turen att jag fann min Mattis Larsson.

Mattis liv i sammanfattning:

Född 21 jan 1738 i Trollamåla, Långasjö, son till Lars Gummesson och Botil Nilsson. Död 29 nov 1823 i Kroksjö, Mortorp.

Berättelsen om mina föräldrar 1848-1920

av dottern Helena Siddall
1972

Sommaren 2005 besökte Carol Lynn Parsons med sin man Bob, Västervik. Hon ville så gärna hitta släktingar. Hon hade rest lång väg från Vancouver i Kanada. Under några dagar utforskade de tillsammans staden och gjorde också besök på stadsbiblioteket för att få hjälp. Tyvärr var det förgäves och paret reste hem utan att ha hittat någon släkting.

Carol hade lämnat sina uppgifter och sin adress innan hon reste och släktaforskare, som hade hört att jag hade slakten Roth bland mina anor, tog kontakt med mig.

Carol sökte nämligen släktingar till Carolina Sofia Roth, hennes mormors mor, som hade emigrerat från Västervikstrakten 1877. Det var min farmors faster! Jag fick Carols adress och en intressant brevväxling startade.

Carolina Sofia Roth var född i Gladhammar och hon var dotter till skräddaren Adolf Fredrik Roth och hans hustru Anna Catharina Jonsdotter. Fadern var skräddare på Sundsholm, där Ellen Key och hennes föräldrar och syskon var bosatta. Även brodern Karl Fredrik Roth min farmors far blev skräddare liksom ett par av hans söner.

Carolina Sofia gifte sig 1871 med Johan Peter Svensson från Hjorted. Efter några år beslutade de sig för att pröva lyckan i Amerika.

Dottern Helena Siddall, född i Kanada 1891 har skrivit ner en skildring av familjens liv. Hon var Carols mormor och min farmors kusin.

Tänk att kunna få ta del av sina emigrerade släktingars liv på det här viset!

Birgitta Berkemar

Min far Johan Peter Swensen föddes 8 februari 1848 och min mor Carl-ena Sophia Lilja-Roth föddes 9 november 1847. Båda var födda i Kalmar län nära Västervik, Sverige. Far var bonde och mor lärde sig skräddarhantverket av sin far, som hade ett skrädderi i Västervik. Senare fortsatte hans son Oscar i företaget.



Min mor blev trött på att sy och arbetade sedan hos en doktor tills hon gifte sig. Hon blev en underbar sköterska och fortsatte en hel del även sedan hon kommit till Langley.

Mina föräldrars högsta önskan var att resa till Amerika. Så den 20 april 1877 gav de sig iväg med sina två små pojkar med segelfartyg. Charles var ungefär tre år och William bara några månader. Deras första anhalt var Liverpool i England där de gick iland några timmar. Det var där de såg och smakade paj för första gången och också första gången de fick se färgade personer.

Avresan till New York och berättelsen om färden dit skulle kunna fylla en hel bok. Allvarliga stormar, isberg, ibland sandhinder, stora klippor och mycket sjösjuka på ett rullande skepp fick de vara med om. Många människor dog och begravdes till sjöss, men som min mor sa så besvarades deras böner och efter nästan tre veckor anlände de till New York, en mycket trött och sjuk skara människor.

Förhållandena där var inte särskilt bra för invandrare och det var just det de var. De blev alla infösta i en stor byggnad och fick mat och en plats på golvet att sova på. De stannade inte länge där. Jag vet inte hur många dagar det dröjde innan de gav sig av med godståg eller emigranttåg till Nebraska. De ville aldrig berätta särskilt mycket för oss om detta sätt att resa eftersom det var så annorlunda mot vad de någonsin hört talas om. Jag hörde ofta min mor nämna, när hon skrev till sina släktingar i Sverige, att de skulle stanna där de var för de hade det så bra där. Hon var en stolt och beslutsam liten person och hittade alltid lösningar.

De reste vidare, hade goda och dåliga dagar och tidvis verkade de ha nöje och finna lycka med så många personer tillsammans och efter en så farlig resa över Atlanten. De reste tills de nådde Nebraska, USA. Min far fick arbete hos en bonde och de bodde i en stuga med torvtak i ungefär tre år. Där föddes deras första dotter, min äldsta syster Eyda Josephine, i Beatrice, Nebraska. Medan de bodde i Nebraska kom många indianer och tittade in genom fönstren. Min mor hade aldrig tidigare sett indianer och var väldigt rädd för dem.

De kom ofta, men en dag blev det präriebrand och indianerna kom till hennes räddning. Alla deras ägodelar bann upp, koffertar fulla med saker som de hade haft med från Sverige. De stannade några få år i Nebraska och flyttade sedan till en plats nära Seattle på sin väg till Squak Valley Wash, där förutsättningarna för bra jordbruk var goda. Där föddes min syster Clara.

Efter ytterligare några år flyttade familjen till Clearbrook Wash, Washington. Där hade de en liten trevlig gård och många fina grannar och goda vänner, vilket var till stor hjälp. Min far förvånades över hur annorlunda det var mot i Sverige. Han behövde inte arbeta fyra dagar varje vecka för att kunna betala sitt arrende, som han var van vid hemifrån. Min bror Albert föddes medan familjen bodde i Clearbrook.

Nästa flytt gick till Lyndonprärierna, där min syster Julia föddes. De bodde i en stor timmerstuga och samma stuga finns fortfarande kvar, men används nu som magasin.

En kväll stannade en ung man till häst vid deras hus. Han hade varit i den lilla staden Lynden för att dra ut en tand och mådde nu rätt dåligt. Båda mina föräldrar talade ganska bra engelska och fick en trevlig stund med denne man, som var D.W. Poppy. Han var senare i många år borgmästare i Langley. Han berättade för dem om alla gårdar på 160 tunnland som var till salu i Langley. Det var synnerligen intressant. Min far gav sig över gränsen till Kanada och det dröjde inte länge förrän han hade bestämt sig för att köpa de 160 tunnlanden för endast några få hundra dollar. Gården tillhörde då Mr. Jack Watson, som senare blev brandchef i New Westminster.

Det dröjde inte länge förrän familjen Swanson flyttade till Aldergrove B.C. Kanada 1887. Julia var bara några dagar gammal. De bodde i ett timmerhus, som låg på norra sidan av Yale Road. Snart fick far en del timmer avverkat. Där fanns gott om stora gamla Douglastallar. Han tog

med sig timret till Livingstones sågverk. Han byggde oss ett stort hus uppe på höjden och där föddes jag, Helena 1891.

Vi bodde där endast några år. Min bror Charles John dog i det huset. Han arbetade i Ladner på Bensons gård, där han blev sjuk i koppor och senare lungсот och han dog på juldagens morgon. Jag var fem år då.

Efter några år byggde far oss ännu ett hus. Det var ett bra hus, nedanför slutningen, med åtta rum. Nära vägen fanns en stor ladugård, som innehöll maskiner, boskap och hästar, mycket foder och hö. Nästa lada byggdes ungefär 1912. Vi hade ett lyckligt hem med mycket hårt arbete.

När min bror Albert var nästan 17



år var hans enda ambition att bli järnvägsarbetare. Så han gav sig iväg hemifrån på sin cykel och åkte till sina vänner i Clearbrook Wash, där han blev kvar och arbetade ett slag. Efter det åkte han till Vancouver och arbetade i C.P.Rs lokstallar. Senare skrev han på för Nothern Pacific och var på väg till Sapperton när han bevittnade en frontalkrock. Han lyckades hoppa av tåget för att rädda sig, men lokföraren Mr. Weir dödades.

Senare reste Albert till Seattle och fick ge sig ut på långa färder. En dag medan han växlade på bangården i Seattle träffades han i huvudet av ett

utskjutande järn. Det blev hjärnskakning och han avled 22år gammal, en stilig och frisk man.

Han brukade skicka de senaste notbladen hem till Julia och mig. Min far hade köpt en orgel, som vi alla uppskattade mycket. Han hade sålt en ko med god förtjänst, så han åkte till New Westminster och köpte orgeln. William med sin fiol, några grannar som kom hem på kvällarna och far som var en god sångare gjorde att vi hade det mycket trevligt. Ofta kom Kellies från Clearbrook, Wash. Och de var alla mycket musikaliska och vi hade underbara tider. Detta var den gamla goda tiden.

Min mor var ofta borta och skötte om folk och hjälpte nästa generation till världen, så vi fick alla hjälpa till med arbetet hemma. Min far gillade maskiner och investerade i en ångdriven skördetröska, hästdragen på den tiden. Han reste omkring och tröskade åt bönder i Mud Bay, Kensington och Langley. Efter ett tag köpte han en större maskin.

En gång när han var tröskade åt några vänner nära USA-gränsen måste han, för att ta sig hem, passera gränsen för att få hem utrustningen, eftersom det var blött och lerigt där han var. Maskinen fastnade och tullen ville inte låta flytta den. Den natten lyckades far samla ihop minst 25 vänner och de flyttade tillbaka maskinen. Någon påstod att de bar den över gränsen. Alla anlände lyckligt och väl hem med de två lag hästar och maskiner som deltagit. Se det var en riktig historia!

Flera gånger varje år reste dessa kanadensiska vänner till New Westminsterers marknad med sina laster av produkter och far brukade också åka. Ibland följde mor också med och om Julia och jag orkade stiga upp klockan 3 på morgonen, kunde vi kanske också få följa med. Det brukade vara en stor tilldragelse och en mycket lycklig sådan.

Okänd fader och barnhusbarn

Föredrag av Ragnar Fornö, Uppsala, vid KLGf:s kursdag i november.

Ett problem som i stort sett alla genealoger förr eller senare ställs inför i sin forskning, är barn födda utom äktenskapet, där endast modern eller ingen föräldrar alls finns angiven i födelseboken.

Varför skrevs det så? Hur gör vi då för att hitta föräldrarna? Det var viktiga genealogiska frågor som Ragnar Fornö tog upp.

Lönskaläge, enkelt och dubbelt hor samt otidigt sängaläge

Fram till 1864 var det i Sverige straffbart att ha sex utom äktenskapet. Det ansågs som en kriminell gärning och skulle bestraffas, med både världsligt och kyrkligt straff.

I lagen skilde man på lönskaläge, (båda var ogifta), enkelt hor (den ena parten var gift) och dubbelt hor (båda parter var gifta). Dessutom fanns otidigt sängaläge, vilket betydde att sängaläget hade skett före vigseln, ett barn hade fötts mindre än nio månader efter vigseln.

Vad gäller det världsliga straffet var böterna på 1700-talet för otidigt sängaläge två daler silvermynt för båda könen. Lönskaläget bestraffades med 10 daler silvermynt för mannen - om man kunde få tag på honom. Kvinnan skulle betala fem daler silvermynt. Om de inte kunde betala omvandlades böterna till straffarbete för kyrkan.

Vid enkelt hor var böterna mycket högre och för dubbelt hor gällde det livssak, alltså egentligen dödsstraff för båda parter. I allmänhet kunde det dock bli benådning, i alla fall för den manliga parten som oftast var familjeförsörjare, för familjens skull. Det fordrades då att hustrun bad för honom. I stället utdömdes då mycket höga böter.

Självklart var det vid hor av intresse för en gift man att förbli okänd, och säkerligen förekom det fall där barnamoderns tystnad kunde köpas.

De kyrkliga straffen var skamstraff: horpallar, straffstockar och offentlig avbön i kyrkan inför församlingen. Dock avskaffades straffstock och horpall i lag redan 1741 och skriftandet skedde därefter endast inför prästen i sakristian. Från 1855 skedde skriftandet inför prästen i prästgården.

Fram på 1800-talet mildrades de världsliga straffen, det blev lägre böter. I och med urbaniseringen kunde inte kontrollen upprätthållas, och en ny lag 1864 upphävde alltså den gamla strafflagen. Sex utom äktenskapet var inte längre olagligt.

Böter, värjemålsed och underhåll

Beträffande böterna gick en tredjedel till statskassan, en tredjedel till häradets kassa, och en tredjedel till målsägaren = länsmannen för det aktuella området.

Det har gjorts forskning kring vad som hände med uä-mödrar i den gamla tiden, och de flesta gifte sig faktiskt senare i livet. De fick dock oftast nöja sig med män som stod lite längre ner på den sociala skalan, båtsmän, torparänklingar och liknande. Endast ett mycket litet antal ogifta mödrar fick fler barn som ogifta, och deras situation i det gamla bondesamhället var knappast avundsvärd. Utstötthet drabbade dem ofta.

Om en ogift mor hade angivit en man som barnafader och han inte ville ta på sig faderskapet fanns det en möjlighet för honom att svära *värjemålsed* för att fria sig. Dock får man betänka den religiösa aspekten på en ed. I den gamla tiden ansågs det att straffet efter döden för den som hade svurit falskt eller hade ett osonat brott på sitt samvete, var värre än det världsliga straffet. Så man kan anta - åtminstone fram till och med halva 1800-talet, så länge den kristna tron var helt genomgripande - att ytterst få män vågade svära falskt.

Det fanns en lag från 1734 som stadgade att de fäder som hade erkänt skulle underhålla med "nödtoftig föda tills barnet fyllt 15 år".

Forskaren Bernhard Granholm har publicerat en forskningsrapport (i SSF:s årsskrift 1995) om uä-fäderna under tidigare sekel. Han hade kommit fram till att en tredjedel var ogifta drängar, en tredjedel okända (många av dem troligen gifta män) och en tredjedel var övriga.

Var skall vi leta?

Ta reda på vilken häradsrätt som den aktuella modern tillhör, vid sökande efter en far till ett uä-barn. Leta sedan i dess protokoll en tid efter barnets födelse. Oftast finns det skak-öreslängder vid slutet av varje tings protokoll. Det skedde ordinarie ting varje vår, sommar och höst. Domböckerna är delvis filmade, annars finns de i respektive landsarkiv. Ofta finns även kyrkoräkenskaperna bevarade för socknarna. Där kan det finnas en möjlighet att hitta något om det aktuella fallet. Tilläggas kan att man nog skall ha lite tur för att hitta sitt fall.

Efter 1860-talet blev det allmänt sett mindre antecknat om fäderna efter som det inte var olagligt längre att få uä-barn. Elisabeth Thorsell har skrivit en artikel i frågan i SSF:s årsbok 1990.

Barnhusbarnen

1778 införde Gustaf III en lag att en eller båda föräldrarna till ett uä-barn hade rätt att förbli anonym, att deras namn aldrig skulle antecknas i födelseboken. Detta på grund av den besvärande mängd ogifta mödrar som då födde barn i lönn och sedan avlivade det nyfödda barnet. Många av dessa kvinnor blev upptäckta och sedan dömda till lagens strängaste straff: döden genom

halshuggning, varpå kroppen brändes.

Barnhus inrättades i storstäderna, men de ”okända mödrar” som lämnade sina barn där måste betala en summa pengar för deras vård. 1883 kostade det 400 kronor, en relativt stor summa pengar. Ett sätt att betala för sitt barn var att bli amma på barnhemmet för en tid. Stockholms barnhus inrättades redan på 1600-talet för fattiga barn.

Tomma kuvert

De anonyma mödrarna ombads att lämna ett förslutet kuvert med sitt namn till barnhemmet, brev som ett vuxet barn skulle ha rätt att få. De flesta av dessa brev hämtades aldrig ut, och finns nu bevarade. (Betänk att barndödligheten var stor under tidigare sekel) Många mödrar lämnade dock aldrig sitt namn i kuverten. Det vanliga var att barnen från barnhusen lämnades ut i landet till

KLGF-bladet Nr 58, Jan 2006

fosterföräldrar mot betalning, och det förekom faktiskt inspektioner av hemmen. Dock fästes större vikt vid hur troende hemmet var än vid hur det hade det ekonomiskt sett. Fattigdom hindrade i allmänhet inte en fosterbarnsplacering.

1917 instiftades lag om barnavårdsnämnd och barnavårdsman i varje socken. Protokoll finns i kommunarkiven. 1855 försvann offentligt uttrycken oäkta barn och kvinnsperson (ett begrepp som ofta användes om ogifta mödrar)

På sina håll är barnmorskejournaler bevarade, och där kan ibland barnafäder finnas antecknade, upplysningar som en barnmorska hade fått direkt av den nyblivna modern.

Slutligen, riktigheten av varje uppgift om en utpekad uä-far bör värderas från fall till fall. Är detta rimligt? Kan detta stämma? Var kritisk!

Kerstin Jonmyren

Berättelsen om mina föräldrar

forts. från sid 8

Alla brukade träffas på New Westminsterers marknad för att bli av med alla sina varor. Ganska ofta brukade vi övernatta på Swansons hotell. Nära jul skaffade mor nya kläder och förnödenheter för hemmet och familjen. Hon skaffade ett stort vinterförråd; en tunna mjöl, 50 kg vitt socker, 50 kg brunt socker, en kagge sirap, bönor m.m. Hemresan var lång, men alla var lyckliga och glada över att vara hemma igen.

Jag var inte så gammal på den tiden och hade så mycket att berätta om för dem där hemma. Jag hade sett kineser med så långa hårflätor att de slog mot hämlarna när de vandrade på gatorna med en stång över axeln och en plåthink på vardera sidan full med något. När de vandrade svängde dessa hinkar i takt med deras rörelser. Jag såg också indiankvinnor som bar sina småbarn (papooses) fastbundna på ryggen med en färgglad sjal. Det gjorde mig litet orolig för jag trodde att barnet skulle falla ur.

Mycket har förändrats sedan dess dagar. Inga stensatta vägar fanns då, ingen TV, ingen radio, en telefon i affären i hörnet av Fraser Way och County Line Road, en till i Langley och en i Abbotsford. Post kom med diligens från Abbotsford två gånger i veckan fram till 1910 då British Columbia järnväg började gå till Chilliwack.

Detta är min berättelse. Mor och far levde på sin gård tills de avled 1920. Underbara föräldrar! Gud välsigne dem och hela dras familj.

Sjöfarten på ostkusten under det senaste seklet

Föredrag av Stiftelsen Kalmar Sjöfartsmuséets ordförande Hans Rosengren, Kalmar vid KLG:s kursdag i november.

Rosengren har specialstuderat Rederi Svea och dess trafik utefter den svenska ostkusten.

Rederiet grundades 1871 med fre-gatter och segelfartyg, som snart följdes av ångfartyg. En stor del av deras frakt innehöll varor till speceributiker i närheten av kusten. När rederiets verksamhet stod på sin höjdpunkt ombesörjde företaget frakt ända ner till Holland med varor som hade Köln i Tyskland som slutstation.

Mot slutet av 1920-talet och fram på 1930-talet påverkade den ekonomiska depressionen i stor sett all verksamhet i landet. Då låg de flesta av

rederiets båtar för ankar utan frakt. Men under 1930-talets senare hälft kom ”semesterbåtarna” igång, med semesterfirare från Stockholm till Öland och Kalmar och tillbaka. Rederi Svea hade sedan upp till etthundra båtar i gång som mest, och trafikerade också ett antal hamnar i hela Europa. Därefter, på 1950-talet specialiserade sig företaget på isbrytare som skulle kunna klara ganska djupa istäckan i Bottenhavet. På 1980-talet uppgick Rederi Svea i Silja Line-koncernen.

Kerstin Jonmyren



Ur mitt arkiv:

Av Sven Andersson

Ölands Folkhögskola.

Säg vem på Öland som inte gått på Ölands Folkhögskola! Jag! Alla mina syskon har gått där, utom jag. Även vår far Sigfrid Andersson. I kartongerna efter far och mor fanns en liten tryckt skrift: Redogörelse för Ölands Folkhögskola 1915 - 1916. Där finns bl.a. läsårets elever redovisade. Sist i skriften på sidorna 29 - 43 finns en förteckning över eleverna under perioden 1906 - 1916. Då kanske inte alla vet om deras föräldrar gått där, följer här förteckningen.

Obs! Stavningen bibehållen!

Förteckning

över

manliga och kvinnliga elever

vid

Ölands Folkhögskola under 10-årsperioden 1906 - 1916

Ölandssocknar:

Alböke.

Larsson, O. Algot, Knäppinge, 1906-1907.

Larsson, Oskar T., L:a Istad, 1906-07.

Andersson, Teresia A.M. Knäppinge, 1907.

Olsson, Agda E., Haglunda, 1916.

Persson, Frideborg A. Unnestad, 1916.

Algutsrum.

Svensson, John E. A. Övetorp, 1906-1907.

Carlsson, Ernst G. Törnboten, 1907-1908.

Johansson, Ture V.L. Möllstorp, 1907-1908.

Roland, P. Algot A:n, Möllstorp, 1907-1908.

Eriksson, Ejnar A.L.L., Jordtorp, 1908-1909.

Johansson, G. Arthur V., Möllstorp, 1910-1911.

Eriksson, Karl E., 1912-1913.

Andersson, G. M. Sigfrid, Hönstorp, 1915-1916.

Andersson, Anna E., Jordtorp, 1907.

Johansson, Ally E. K., 1907.

Eriksson, Axia E., Jordtorp, 1908.

Nilsson, Signe A. Hultsberg, 1908.

Johansson, Ada I. M., 1910.

Petersson, Ellen V., Jordtorp, 1910.

Carlsson, J. Hilda, Hultsberg, 1911.

Johansson, Alfild, 1912.



Andersson, Vilma A.D., Hult, 1913.

Vilner, Agnes G.V., Möllstorp, 1915.

Olsson, Ester V., Törnboten, 1915.

Ippson, Stina A. I., Strandskogen, 1913.

Borgholm.

Nykvist, Oskar E., 1912-1913.

Svensson, Martin N., 1913-1914.

Bredsättra.

Nilsson, Ture A., Mellösa, 1906-1907.

Petersson, Martin G. L., Mellösa, 1906-1907.

Johansson, Ernst F., Kläppinge, 1907-1908.

Andersson, Oskar J., Kläppinge, 1908-1909.

Wahlman, Otto E. E., 1910-1911.

Nilsson, V.E. Fridian, Mellösa, 1912-1913.

Jonsson, Astrid S. M., Kläppinge, 1910.

Petersson, Amelie E.A., Bo, 1914.

Böda.

Sjögren, J. Ernst, Sjöstorp, 1908-1909.

Petersson, Karl H., Hunderum, 1909-1910.

Nilsson, Alma E., Hunderum, 1907.

Nilsson, Hildur E., Fagerum, 1915.

Englund, Karin, Fagerum, 1915. (2:a kvinnliga kurs 1916.)

Egby.

Andersson, O. Arvid, 1908-1909.

Karlsson, Arvid G., 1909-1910.

Johansson, Gusten H. E., Laxeby, 1915-1916.

Andersson, Adelbert J. A., Ytterby, 1915-1916.

Larsson, Annelie E., 1910.

Föra.

Larsson, Einar A., Husvalla, 1906-07.

Håkansson, P.G. Hilding, Uggletorp, 1908-1909.

Nilsson, Hilding U.S., Husvalla, 1914-1915.

Karlsson, Nanny V.V., Torp, 1907.

Larsson, Frida V., Husvalla, 1909.

Claesson, Agda E.K., Husvalla, 1910.

Larsson, Hildur A.K., Ö. Vässby, 1910.

Glömminge.

Jonsson, John A., Böhle, 1906-1907.

Petersson, S. Malkolm, Ryd, 1906-07.

Deurell, John G.F., Brostorp, 1906-07.

Lindström, J. Adolf, Isgärde, 1907-08.

Petersson, Ernst M., Isgärde, 1907-08.

Börjesson, A. Fredrik, Isgärde, 1907-1908.

Petersson, J.G. Arvid, Ryd, 1907-1908.

Olsén, J. Robert, Ryd, 1907-1908.

Jonsson, G. Einar A., Böhle, 1907-08.

Enander, Ragnar L. P:son, Isgärde, 1908 - 1909.

Rudberg, Uno, Kvirgrälla, 1908-1909.

Petersson, Tage H., Brostorp, 1908-09.

Hanbert, Sture P., Brostorp, 1908-1909.

Vesterlund, J. Fredrik, Ryd, 1913- 1914.

Petersson, Sigrid E.E., Isgärde, 1907.

Börjesson, Anna I., Isgärde, 1907.

Nilsson, J. Viktor, Kvirgrälla, 1907-08.

Svensson, Gertrud A., Isgärde, 1907.

Johansson, Agda E.E., Isgärde, 1907.

Hanbert, Gunhild M., Brostorp, 1907

Johansson, Augusta R, Brostorp, 1907.

Hemmingsson, Ebba R, Brostorp, 1907.

Olsson, Ellevi M., Österskog, 1908.

Jonsson, Almida K., Gillsättra, 1908.

Johansson, Ellen C., Brostorp, 1908.

Johansson, Alba A., Isgärde, 1908.

Petersson, Gunborg R, Isgärde, 1908.

Olsén, Augusta E., Ryd, 1909.

Antonsson, Olga S.F., Ryd, 1909.

Dahlberg, Rosa, 1912.

Olsson, Elna K.K., Brostorp, 1913.

Andersson, Anna A.M, Lökenäs, 1913.

Larsson, Elna W. J, Kvigerälla, 1914.
Sahlström, Elna T.J, Strandskogen, 1915.

Gräsgård.

Karlsson, G. Albert, Kvinsgröta, 1906-1907.
Andersson, Oskar S., Kvinsgröta, 1909-1910.
Karlsson, K. Oskar F., 1911-1912.
Jakobsson, Karl J, Gammalsby, 1911-1912.
Johansson, Gotthard V., Gammalsby, 1913-1914.
Andersson, Karl A.P, Solberga, 1914-1915.
Ramberg, Axel U.I, Seby, 1915-1916.
Johansson, Edvin, Eketorp, 1915-1916.
Filop, Ellen J.N.A., Eketorp, 1909.
Jönsson, Anna M.M, Melstaby, 1911.
Andersson, Frida, Kvinsgröta, 1912.
Andersson, T. Teodora, Kvinsgröta, 1913.
Olsson, Olga O., Gammalsby, 1913.
Karlsson, Sigrid C., Löt, 1914.
Ramberg, K. Ejnar, Seby, 1913-1914.

Gårdby.

Petersson, Ragnar G.E., Ullevi, 1913-1914.
Olsson, Bertha A., 1907.
Engström, Elsa F. E., 1907.
Johansson, Frida E.K.N, Ålebäck, 1913.
Rudberg, Julia C.E., 1913.

Gärdslösa.

Andersson, Oskar P., Runsberga, 1906-1907.
Engström, Bror U.E., Jemjö, 1906-07.
Svensson, K. Einar, Hagby, 1908- 1909.
Andersson, G.A. Georg, Jordsläta, 1909-1910.
Larsén, Konrad J.Th., Jemjö, 1910-11.
Månsson, Frans, Galltorp 1910-1911
Kristiansson, N. Oskar A, Jordsläta, 1912-1913.
Nilsson, N.A. Georg, Högtomta, 1915-1916
Andersson, A. Torborg J., N. Gärdslösa, 1907.
Andersson, A. Frida T., Jordsläta, 1907
Rudberg, A. Maja, N. Gärdslösa, 1908.
Rudberg, Karin E., N. Gärdslösa, 1908.
Jeansson, Elna B.C, Störlinge, 1910.
Jakobsson, A.O. Astrid, Störlinge, 1911
Andersson, Sara S.M., N.Gärdslösa, 1913.
Månsson, Tyra K. I., Galltorp, 1916.

KLGF-bladet Nr 58, Jan 2006

Hulterstad.

Melén, Elsa, 1912.
Johansson, I. Amanda K., Skärölf, 1915.

Högby.

Jonsson, J. Gottfrid, Sandby, 1907-08.
Eriksson, Harry C., Dödevi, 1910-11.
Magnusson, Olga K., Vedby, 1909.
Karlsson, Anna V., Skogsby, 1915.
Jakobsson, Elfrida K., Sandby, 1915. (2:a kvinnliga kurs 1916.)

Högsrum.

Vahlberg, K. Edvin T., 1908-1909.
Johansson, Melcher, 1909-1910.
Olsén, Serafia V.E., Rönnerum, 1907
Larsson, T. Emilia, 1907.
Johansson, Lydia G., Rönnerum, 1907.
Petersson, A. Mathilda, Sörby, 1907.
Svensson, Hildur, Rönnerum, 1908.
Johansson, Olga, 1908.
Johansson, Elsa M., Rälla Tall, 1909.
Svensson, Olga A.V., Vipetorp, 1909.
Pearsson, Jenny, Halltorp, 1912.
Nilsson, Emmy H.E, Rönnerum, 1913.
Runcrantz, Astrid A, Rälla Tall, 1915.
Pearsson, Sigrid M., Halltorp, 1915.

Kastlösa.

Olsén, K Algot, Bredinge, 1910-1911
Petersson, Hilmer, Bredinge, 1910-11.
Sjöström, G. Einar, Bredinge, 1910-11.
Olsen, J. Oskar H., Bredinge, 1911-12.
Abrahamsson, John E., Bjärby, 1911-1912.
Johansson, G. Bernhard, Bjärby, 1911-1912.
Larsson, Arthur S., Bjärby, 1912-1913.
Johansson, J. K. Hilding, Västerstad, 1911-1912.
Johansson, Ragnar K. E., Vesterstad, 1912-1913.
Jeansson, Charles S., Lunda, 1915-16.
Johansson, Hillevi L., 1910.
Olsén, I. Augusta, Bredinge, 1911.
Andersson, Jane, Bjärby, 1912.
Olsén, Alma, Bredinge, 1912.
Thornell, Maja A. L., 1913.
Persson, Elin K. I., Bjärby, 1913. (2:a kvinnliga kurs 1916.)
Alm, Alice, 1914.
Andersson, Anna A., Rösslösa, 1914.
Lindström, Elin K., 1914.
Johansson, Ingeborg M., Rösslösa, 1914.
Danielsson, Ebba D. A., 1914.
Petersson, Frida E., St. Dalby, 1914.
Olsén, Gunhild M., Bredinge, 1915.

Olsén, Nanny K., Bredinge, 1915.
Fagerström, Greta, 1916. (2:a års kurs.)
Andersson, O. Linnea, 1916. (2:a års kurs.)

Källa.

Erlandsson, Göran R. M., Hagelstad, 1907-1908.
Karlsson, Anna S., Nyby, 1907.
Nilsson, Lilian, Hagelstad, 1912.

Köping.

Petersson, A. Heribert E, Salomonstorp, 1909-1910.
Johansson, Karl B.T., Kolstad, 1911-12.
Larsson, K. Einar, Öj, 1911-1912.
Karlsson, John E.T, Kolstad, 1912-1913
Arvidsson, Gunnar A, Törneby, 1913-1914.
Andersson, August V.J, Hässleby, 1914-1915.
Andersson, Edvin, Hörninge, 1915-16.
Johansson, Erik, Kolstad, 1915-1916.
Danielsson, Elsa A., Hörninge, 1913.
Larsson, Annelie H.P, Pinnekulla, 1914.
Petersson, Elly D.I, Salomonstorp, 1915. (2:a kvinnliga kurs 1916.)
Johansson, Frida E., Kolstad, 1916.
Andyrsson, Elsa, Höninge, 1916.

Långlöt.

Jonsson, N. Sture J., 1906-1907.
Nilsson, J. Fridolf, 1910-1911.
Lindahl, Alfons M.G, Åstad, 1915-16
Larsson, Anna I, Folkeslunda, 1907.
Nilsson, Augusta K., 1910.
Olsson, Olga H.V, Folkeslunda, 1911.

Löt.

Lundkvist, August T., Torparegårde, 1906-1907.
Lundkvist, J. Viktor, Torparegårde, 1907-1908.
Håkansson, Bertil, 1908 - 1909.
Olsson, Every S.H, Norrby, 1909-1910.
Lundkvist, H. Sigfrid, Torparegårde, 1910-1911.
Petersson, O. Martin E., Torparehorva, 1913-1914.
Sjöberg, Karl J.M, Mörby, 1913-1914.
Andersson, R. Aina A, Lundby, 1910-

Mörbylånga.

Andersson, Arvid F., Mysinge, 1906-1907.
Johansson, John A. B., Risinge, 1911-1912.
Vahlgren. Erik G. K., 1912-1913.
Nilsson, A. Einar H.S., Bårby, 1915-16.
Johansson, Elis G.K., 1915 - 1916.

Andersson, Johannes A., 1915-1916.
Johansson, Adolf V., Risinge, 1915-1916.
Ternström, Ellen I. M., 1910.

N. Möckleby.

Persson, J. Viktor, Dörby, 1906-1907.
Fredriksson, Frank H.E., 1906-1907.
Ålund, J.M. Viktor, Bläsinge, 1913-14.
Rydberg, K. Gustav, Bostorp, 1913-14.
Karlsson, F. Einar R, Bröttorp, 1914-1915.
Larsson, Edla V.C., Bettorp, 1909.
Bramstedt, Marta J.A., Dörby, 1910.
Andersson, Axia B.V., Hagby, 1910.
Johansson, Jenny V., Bröttorp, 1911.
Ålund, Alma R.V., Långträlla, 1911.
Jonsson, Hilma A.C., Långträlla, 1911.
Ålund, Ruth B.C., Långträlla, 1913.
Jonsson, Daga L.M., Dörby, 1914.
Johansson, Alma E.A., Dörby, 1914.
Larsson, Axia E., 1915.
Rydberg, Anna E., Bostorp, 1916.

Persnäs.

Larsson, N. Oskar B., Södvik, 1909-10.
Nilsson, Teodor A.E, Stenninge, 1915-1916.
Petersson, Gerda E.R.M, Hörlösa, 1907.
Larsson, Eva V.M., Södvik, 1914.

Räpplinge.

Johansson, E. Konrad, Greby, 1908-09.
Erlandsson, David E., 1908-1909.
Nilsson, Gunnar V. E., Tomteby, 1911-1912.
Arvidsson, Albert E., Tryggestad, 1912-1913.
Jaensson, Agda E., Äpplerum, 1908.
Karlsson, Ida, Svartberga, 1912.
Lindström, Karin A., Äpplerum, 1915.
Johansson, Vendla V., Greby, 1915.

Resmo.

Gustavsson, G. Artur, 1906-1907.
Petersson, Axel J., Kleva, 1907-1908.
Petersson, K. Gustaf A., Mysinge, 1909-1910.
Persson, Frida J.G., Risinge, 1910.
Jeansson, Anna H. K., Kleva, 1916.

Runsten.

Mattson, Algot E.E., Vanserum, 1907-1908.
Olsson, Frank L.E., Vanserum, 1909-1910.
Jonsson, John A.N., Runsten, 1910-1911.
Jeansson, O. Harald S., Runsten, 1910-1911.

Mattsson, A. Ejnar O., Vanserum, 1912-1913.

Svensson, Adolf F., Åkerby, 1914-15.
Johansson, E. Ragnar S., Åkerby, 1915-1916.
Petersson, Arthur J. P., Åkerby, 1915-1916.
Lindström, Augusta, Bjärby, 1907.
Nordström, Gunhild M., Bjärby, 1909.
Olsson, Ally A.M., Lopperstad, 1910.
Sjöstrand, Elsa G.S., Spjuterum, 1911.
Carlsson, S. Constansia, Åkerby, 1914.
Eriksson, V. Gabriella, S. Runsten, 1914.
Svensson, E. Olga L., Vanserum, 1916.

Sandby.

Petersson, Einar A.L., N. Näsby, 1911-1912.
Johansson, Elsa, N. Näsby, 1912.
Svensson, Ellen N.J., Åby, 1913.
Larsson, Judit M., 1913.
Lövgren, R. Elsa J., S. Näsby, 1915.
Svensson, Karolina A. E., Åby, 1915.

Segerstad.

Jönsson, Sten A.H., Seby, 1909-10.
Johansson, Uno O.H., 1911-12.
Eriksson, B. Artur, Melby, 1912-13.
Petersson, Axel K., 1912-13.
Karlsson, Ejnar R., Träby, 1913-14.
Johansson, A. Emil, Träby, 1913-14.
Nilsson, Anna, N. Segerstad, 1912.
Andersson, Jenny A. K., Ö. Segerstad, 1913.
Danielsson, Inez I., 1914.
Jönsson, E. Ingeborg, N. Segerstad, 1915.
Johansson, Ebba K. A., Melby, 1915.
Svensson, A. Kristina, Seby, 1916.
Petersson, Olga S.F., Ö. Segerstad, 1916.

Smedby.

Johansson, Oskar G., N. Vesterstad, 1906-07.
Emilsson, Anton E., Klinta, 1912-13.
Rothman, Alrik V., Klinta, 1915-16.
Andersson, Fritz, Stora Smedby, 1915-16.
Johansson, Signe L., Hammarby, 1908.

Stenåsa.

Petersson, G. Herman L., Frösslunda, 1909-10.
Nilsson, Ernst H.V., St. Brunneby, 1911-12.
Johansson, Olga F.E., N. Kvinneby, 1910.
Johansson, Gulli V., S. Kvinneby, 1915.

Södra Möckleby.

Carlsson, Oscar E., 1910-11.
Petersson, Karolina H. Gettlinge, 1911.
Nilsson, Maria C., Årsvik, 1915.
Olsson, Nanny V., Gårdstorp, 1916. (2:a årskursen).

Torslunda.

Andersson, Alfred L., Lenstad, 1906-07.
Leander, Alrik, Björnhovda, 1906-07.
Johansson, Ragnar K.S., Torsborg, 1909-10.
Johansson, Frans Viktor, Skogsby, 1909-10.
Petersson, J. Bernhard H., Skogsby, 1909-10.
Eriksson, Gunnar, Skogsby, 1910-11.
Jakobsson, Ernst, Kalkstad, 1910-11.
Olsson, Axel A., Runsbäck, 1910-11.
Eriksson, E. Ture V., Skogsby, 1911-12.
Johansson, P. Leonard, Arontorp, 1911-1912.
Jakobsson, Einar T.L., Kalkstad, 1911-1912.
Nilsson, P. Konrad T, Skogsby, 1912-1913.
Pettersson, Oskar W, Lenstad, 1912-13.
Håkansson, Erik V.A, Skogsby, 1913-1914.
Renström, Arvid L., Eriksöre, 1913-14.
Thorsson, K. Gunnar, Arontorp, 1913-1914.
Fredriksson, E. Lage A., Skogsby, 1913-1914.
Carlsson, Charles F.E., Runsbäck, 1913-14.
Jakobsson, Harry, Kalkstad, 1914-15.
Larsson, Sture A.V., 1915-16.
Thorsson, Karl V., Arontorp, 1915-16.
Olsson, John H. H., Kalkstad, 1915-16.
Eriksson, A. Teodor, Eriksöre, 1915-16.
Jakobsson, J. Gunnar S., Kalkstad, 1915-16.
Andersson, Albert G. V., Lenstad, 1915-1916.
Johansson, A. J. Gunborg L., Torsborg, 1907.
Hasselbom, Sara K., Skogsby, 1910.
Andersson, Annie A.M., Björnhovda, 1910.
Carlström, Stanny E.M., Skogsby, 1910.
Andersson, Amelie S., Lenstad, 1910.
Leander, Ellen S., 1910.
Nilsson, Elsa G., Skogsby, 1910.
Eriksson, Agda, Skogsby, 1912.
Malmgren, Elsa, Björnhovda, 1912.
Söderström, Malin, Skogsby, 1912.
Olsson, Märta, 1913.
Andersson, Julia M.E., Lenstad, 1913.

Petersson, Anny T.C., Lenstad, 1914.
(2:a kvinnliga kursen 1916).
Palmqvist, Ellen M.S., 1914.
Franzén, Gertrud K., 1914.
Nilsson, Ester L., Runsbäck, 1915.
Andersson, Emelie T, Runsbäck, 1915.
Johansson, Elsa T.V., Arontorp, 1916.
Andersson, Lillie I.S., Lenstad, 1916.

Ventlinge.

Jakobsson, P. Artur J., Seberneby, 1906-1907.
Nordborg, J. Thure E., Kristinelund, 1912-13.
Johansson, Janne W. V., 1913-14.
Jacobsson, Arvid G. V., Linby, 1914-1915.
Olsson, Signhild K., Svibo, 1909.
Jakobsson, Elna A.M., Seberneby, 1910.

Vickleby.

Jönsson, Adrian V., Stora Frö, 1906-07.
Joelsson, Karl H., 1906-07.
Andersson, J. Artur, Karlevi, 1906-07.
Petersson, J. G. Gunnar, St. Vickleby, 1911-12.
Andersson, Folke A., St. Frö, 1914-15.
Petersson, Ellen K.P., S. Vickleby, 1910.
Petersson, Amelie C., St. Frö, 1910.
Larsson, Jenny M., Karlevi, 1913.
Nilsson, A. Ragnhild A., 1916.
Mattsson, M. Alfrida, 1916.

Ås.

Magnusson, Erik, Näsby, 1910-11.
Olsson, John Albin, Näsby, 1910-11.
Göransson, G. Gustav, Näsby, 1911-12.
Göransson, Anton S., Näsby, 1915-16.
Göransson, Frida K., Näsby, 1914.

Fastlandet:**Adolf Fredrik.**

Appelkvist, Viktor E., 1911 - 12.

Bäckebo.

Karlsson, B. Valdemar, Stenbrohult, 1910-11.
Jansson, A. Emmy, 1914.

Gullabo.

Svensson, Karl A, Kroksmåla, 1911-12.

Hagby.

Nilsson, Ellen V.V., 1916.

Högsby.

Karlsson, K. David J, Bohult, 1912-13.
Eriksson, Anna H.S, Berga Säteri, 1915

Kalmar.

Albihn, K. Elisabet, 1909.
Bäckström, Elin F., 1910.
Åberg, Alf J. H., 1911-12.
Thornell, Sigrid J. M., 1913.
Velandar, John A. S., 1913-14.
Petersson, Jane H. A., 1915.
Hammar, Karin K. Ch., 1916.

Karlslunda.

Nilsson, A. Ragnhild H, Mjudehult, 1910.

Kristvalla.

Karlsson, Elsa S. T., Bräntorp, 1915.

Kråksmåla.

Höglind, Rut E. M., Grönskåra, 1916.

Långemåla.

Karlsson, Elvira A., Mossberga, 1913.

Madesjö.

Varme, K. Ingeborg, Gunnarsmo, 1916.

Mortorp.

Andersson, Nanny M., 1916.

Mönsterås.

Strand, A. Verner, Hammarglo, 1915-16.

Nora.

Nykvist, Hanna E., Skensnäs, 1913.

Norrköping.

Andersson, Hidur K., 1913.
Granander, Bertha E., S:t Olai, 1914.

Oskarshamn.

Larsson, H. Ingeborg, 1913.
Wahlman, Ruth E. I., 1915.

Ryssby.

Olsson, Ingeborg J. M, Rockneby, 1916.
Petersson, Edit M., Drag, 1916.

Söderåkra.

Widman, Agnes S. I., 1911.
Petersson, Johan, Övraby, 1911-12.
Andersson, Anna V., Korpavik, 1916.

Torsås.

Augustsson, Kilda K.K, Ilingetorp, 1916.
Karlsson, Agda E., Ilingetorp, 1916.

Västervik.

Johansson, Ina E., 1910.

Åby.

Karlsson, Gustav A., Gelebo, 1912-13.
Karlsson, O. Manfred, Tombo, 1915-16.
Jonsson, Elsa I., Knarrebo, 1915.

Ålem.

Karlsson, E. Signe M., Ramsås, 1911.

Ärila.

Karlsson, Mattis, Långgötet, 1912.

**Av en händelse kommer man vidare**

fortsättning från sid 6

G I 29 maj 1761 med Elin Pehrshotter i Harebo (1745-69)
G II 11 nov 1770 med Ingrid Pehrshotter från Lassamåla (1740-90)
G III 25 apr 1791 med änkan Stina Månsdotter

Barn:

- Ingrid f 21 aug 1765 i Harebo (första giftet)
- Elisabeth f 12 feb 1768 i Harebo (första giftet)
- Per f 3 jan 1775 i Harebo (andra giftet)
- Jonas f 24 feb 1776 i Harebo (andra giftet)

Mattis Larsson bodde 1761-86 i Harebo som hemmansbrukare, 1786-91 var han torpare i Lassamåla, 1791-1823 inhyses, bräcklig och utfattig i Kroksjö. Första äktenskapet varade i 8 år, andra i 20 år och det tredje i 32 år innan han vid 85 års ålder avled.

Säljes och köpes

Register - Kalmar stad

Register till husförhörlängderna i Kalmar stadsförsamling, slottsförsamling och landsförsamling.

Sammanställning av gamla och nya nummer på Kvarnholmen och Ängö, samt äldre fastighetsbeteckningar till nya nummer och kvarter.

Beställ från Lena Nilsson
lena.nilsson@mbox369.swipnet.se.
Pris 25 kr + porto.

Bårstad by i Dörby socken

Gårdar och människor. Preliminär sammanställning över personer och gårdar i Bårstad, Dörby socken åren 1700-1850 (ca 20 sidor). Sammanställt av Per G Cronstrand, Tel 0303-77 13 39. E-post: per.cronstrand@eboxtninet.se. Kontakta Lena Nilsson för kopia. Kostnad 30 kr + porto.

Mikrokort, födda vigda döda:

Yxnerum (1860-91) 20 kr + porto. Kontakta Lena Nilsson.

Gamla KLGF-bladet

Gamla nummer av KLGF-bladet säljes för 10 kr/st + porto. Många nummer finns kvar. Kontakta Lena Nilsson.

Gårdsgenealogier från Torsås

Tomas Alrikssons 16 gårdsgenealogier. De kostar 80 kr/st + porto. Beställs på tmz@home.se.

Gamla släktforskarblad

Äldre omgångar av släktforskar/föreningsblad säljes. Kontakta Anders på anders@elofsson.ws

Född i Sunderland

Ingrid Petersson, Lund, har givit ut en bok om sin barndom och uppväxt i England. Ingrid har beslutat att ev intäkter helt tillfaller KLGF. Boken kostar 100 kr inkl porto och inbetalas på pg 436 19 72 - 5. Märk talongen "Ingrid Peterssons bok". Glöm inte ditt namn och adress.

Komplett dator

Dator med Windows 95 alt 98 säljes. Det är en Targa 66 Mhz med bildskärm, tangentbord och mus, dvs den gamla datorn på biblioteket i Kalmar som KLGF vill göra sig av med. Du får titta på den och sedan kontakta oss. Alla inkomna bud beaktas. Svar till Jan Jutefors senast 31 januari. jan.jutefors@telia.com eller telefon 0480-665 65.

Släktforskarböcker

Vill du skänka böcker till föreningen så att vi kan utöka vårt bibliotek. Vi tar emot allt som rör släktforskning och släkter, hågkomster, historier mm. Kontakta Anders Elofsson på anders@elofsson.ws.

KLGF-bladet

Vill du bli av med gamla medlemsblad, eller vet du någon annan som vill bli det? Vi tar gärna emot dem i föreningen. Det är flera nummer som är slut och det är ständigt efterfrågan från nya medlemmar om gamla blad.

Kontakta Jan Jutefors på jan.jutefors@telia.com

CD-skivor

Har du CD-skivor med släktforskar material som du vill sälja. T.ex. Släktforskarförbundets alla skivor, emigrationsskivorna, mm. Kontakta Jan Jutefors.

Efterlysning

Min morfar var i början av 1900-talet delägare i en fraktskuta, -- men han var ingen sjöman. I ett gammalt fotoalbum finns endast detta foto från ett fartygsdäck på besättningen och förhoppningsvis den omtalade skutan.

Min förhoppning är att någon kan identifiera någon eller några personer och kanske skutans namn.

Jan-Olof Carlson
Hantverkargatan 5
382 44 NYBRO
Tfn: 0481- 139 15



Efterlysningar

Släktforskerservice på biblioteken

Jonas Petter Axelsson född 3 maj 1814, död 25 okt 1864

Gift 10 nov 1842 i *Tombo Åby* med **Anna Maria Nilsson** född 31 okt 1823, död 19 maj 1855

Barn:

Maria Kristina född 20 sep 1845 gift med Karl Johansson, Sågare, *Källberg Stockholm* född 20 sep 1845

Dotter: Hilma Wilhelmina f 1876 Bogsta

Frans Lorentz född 2 okt 1847

Carl Johan född 15 juli 1851

4 barn döda.

Vart tog sönerna vägen?

Jon (Jonas) Jonsson f ödd 14 mars 1798 i *Tombo Åby*, änkeman vid sin död, död 23 juni 1856. Gift 22 jan 1834 *Knarrebo Bäckbo* med

Anna Cajsa Axelsdotter född 9 (aug) 1812 i *Tombo 3 Åby*, död 4 okt 186(5) *Tombo 1 Åby*

Barn:

Mathilda Gustafva född 5 jan 1835 i *Knarrebo*. Gift med August Jonasson i *Hälleberga* (se nedan)

Carl Gustaf Jon(a)sson Kare Kåse Åkare. Gift i Kalmar med Emma Jonsdotter född 1839-40 i *S Bäckbo*, Ålem.

Valborg Charlotta född 8 nov 1847.

Carl Gustafs o Emmas barn:

Selma Charlotta född 18 aug 1867

Oskar Emil född 10 nov 1872

Axel Emanuel född 20 sep 1874

Anna Emelia född 18 aug 1877

Alma Otilia Maria född 19 nov 1883

Hoppas någon kan hjälpa mig med uppgifter om barnen, ingifta och deras familjer.

Söker även

August Jonasson född 14 aug 1841 i *Bredaryd, Hälleberga*. Gift med

Mathilda Gustafa Jonassdotter född 5 jan 1835 (se ovan)

Barn:

Jenny Erika född 23 sep 1868

Anna Gustafva född 14 mars 1871

Karl Robert född 17 jan 1874

Känner någon till dessa barn m familjer i Kalmar?

Tacksam för svar till

Inga-Britt Scheiding

Tegnérgatan 24

392 34 Kalmar

Tfn: 0480 138 91

Kalmar Sjömanshus

Enligt uppgift skall det finnas ett sjömanshus även i Kalmar - som inte finns med på Arkions CD-skiva som jag köpt.

Hur kan man komma åt uppgifter i detta sjömanshus?

Min hustru har nämligen en anfa-der som var Coopverdiesjöman och boende med sin familj i Kalmar fr.o.m 1814 enl kyrkböckerna. Vi skulle vilja veta var denna sjöman med hustru kommer ifrån.

Finns det någon som känner till rullorna i Kalmar sjömanshus ?

Jag tillhör Västerbergslagens Släktforskarförening i Ludvika (Dalarna)

Med hopp om ett svar

Roland Geijer

Epost: roland.geijer@telia.com

Släkten Rosenbaum / bom

Jag söker information om släkten Rosenbaum/bom på Öland. De fanns bl.a. på häradshövdingebostället Lundegård i Köpingsvik.

Jag har info om en utdöd adlig släkt och en anmoder Magdalena Rosenbaum, född 1719 och gift med Petter Sjöberg 1750. Jag skulle vilja veta Magdalenas födelseort, föräldrar m.m.

Magdalena.Margareta Åhlbeck

Ljungvägen 5

186 34 VALLENTUNA

Epost: margareta@ahlbeck.se

Emmaboda är ett bibliotek som jag vill sätta lite i framkanten, trots att utrymmena för släktforskare knappast kan sägas vara storslagna eller inte ens bra kanske.

Utrustningen består av två läsapparater och en rullfilmsläsare. Mikrokorten och rullfilm finns fram till 1900 och SCB-kort från 1898 till 1934. En dator finns tillgänglig utrustad med Sverige Dödbok 1947-2003, Sveriges Befolkning 1890, 1970 och 1980. Dessutom finns KGFs databas, dvs alla församlingar i Kronobergs län. Det är Kronobergs Genealogiska förenings databas. Dessutom finns tillgång till Genline och så SVAR, som är en digital forskarsal där allt kommer att läggas ut nu eftersom SVAR inte kommer att filma några kyrkböcker längre. Allt kommer att skannas och så finns det tillgängligt på SVARs hemsida för ca 1.000 kr/år. Det finns också möjlighet att få utskrifter från datorn.

Vad som gör att Emmaboda bibliotek sticker ut lite är att Lena Jonsson och en kollega har gått på släktforskarutbildning på SVAR. De har fått en gedigen information om vad som finns tillgängligt och vad som kommer att finnas i fortsättningen. Jag måste faktiskt erkänna att jag inte hade ens hört talas om denna utbildning för bibliotekarier förrän Lena berättade att de varit där.

Under hösten ordnade biblioteket en släktforsarkväll, där man bjöd in Genline, DIS och KLGF. Genline kom givetvis med sin husbil redan på eftermiddagen och parkerade utanför biblioteket där det informerades om Genline och DIS. Peter Wallenskog från Genline höll ett föredrag om Genline och sedan fanns olika stationer där besökarna kunde få information om de olika föreningarna som fanns på plats. Det fanns även personer som kunde visa tillrätta vid läsapparaterna och släktforskdatorn.