



KLGF-bladet

nr 56

Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening

Årgång 14, Augusti 2005

Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar

ISSN 1653-087X



Detta nummer innehåller:

Ordförandens sida	2	Ur mitt arkiv		Jakten på ättlingarna	
Höstens program	4	... Sven Andersson	8	... Jan Jutfors	13
Min mormor		Lathunden	10	Mina forskningsområden	14
... Monika Pettersson	5	Trägen vinner		Efterlysningar	15
Torpvandring i Dörby	7	... Lena Nilsson	12	Säljes	16

Redaktionskommittén för medlemsbladet är: Jan Jutfors, Alva Lilja, Gösta Alexandersson
Artiklar, frågor och efterlysningar skickas till: Jan Jutfors, Ryssbyvägen 15, 380 30 Rockneby

Medlemsavgift 2005: 100:-; familjemedlem: 20:-. PlusGiro nr 436 19 72-5 (glöm inte namn och adress)

Tillfälligheternas spel

Egentligen var det inte meningen att det som inträffade i måndags skulle ha inträffat överhuvudtaget. Det var en slump, ett förflugnet ord i en bisats. Många av er har säkert mer än en gång i forskningen kommit till slutsatsen, att verkligheten överträffar dikten. Ibland är det tillfälligheter som för forskningen framåt.

Nåväl, för att göra en lång historia kort, tack vare Conny Gustavsson (styrelseledamot i KLGf) så kom jag för en tid sedan i kontakt med en släkting, Lillemo Ericsson. Hon är släkt till min mor och ledsagade tillsammans med sina föräldrar mig genom delar av släktens intressanta historia. Lillemo upprättade också kontakt mellan mig och min syssling, Peter Johansson, i Torsås. Det visade sig – märkligt nog – att dennes fru, Karin, är min brylling.

Jag träffade för två veckor sedan Peter och Karin och senare anslöt sig Karins mors kusin, Berith. Alla visade ett stort intresse för släkten och släktens förehavanden i Torsås och Gullabo med omnejd. Berith blev så fascinerad att hon bjöd mig till hennes sommarställe i Kvilla, Torsås och i måndags fick jag chansen att träffa henne, hennes syster Ulla, Ullas make

Kenth, Ullas och Kenths barnbarn och (Ullas och Beriths kusinbarn) Dan och hans fru Birgitta. Jag hade tagit med mig det som jag visste om släkten och det blev en suverän kväll, där frågorna och svaren haglade om vartannat. Jag hade många frågor och de hade många frågor, och jag tror att vi alla fick svar på de flesta av våra frågor. Mötet innehöll allt vad man kunde önska; Ullas och Beriths utsökt tillagade mat, strålande väder, sång, Dans gitarrspel, prat och mycket skratt. Vi utbytte många intressanta upplysningar om släkten med varandra. Vi befann oss dessutom på historisk mark, bara några hundra meter därifrån hade våra anfäder levt och dött. Det förstärkte förstås känslan ytterligare. Från att ha börjat eftermiddagen med att vara nästintill totala främlingar för varandra, var vi vid avskedet vid midnatt inte bara släktingar utan även goda vänner. Det utbyttes adresser och inbjudan till Stockholm. Man kan därmed säga att cirkeln var sluten. Vi hade återupptagit kontakten inom släkten som hade legat nere i några decennier. Allt möjliggjordes av att Lillemo råkade nämna att Karin och jag var i släkt med varandra.

Per

Tillfällighetsfynd:

Södermanland, Tuna, C:5 (längst bak i boken)

SockneSnickaren (c.a.) från Ålem och Stranda Härad och Kalmar Län Johan Samuel Möllers och dess hustru Karolina Pehrsdotters Barn; födt den 23 September vid Berga inom Tuna fn under Föräldrarnas vistande derstädes på obestämd tid, döptes af Undertecknad den 26te i samma månad, och erhöll i Dopet Namnet Clara Sophia. Vittnen vid detta Dop voro; Rättaren vid Berga Petter Pehrsson och dess hustru Brita Stina Kyhlin samt Rättaren vid Tuna prostgård Gustaf Sagerqvist. Attesteras Tuna i Södermanland den 26 September 1849

? Åbergh
Pastor loco

Hustrun kyrkotogs af undertecknad d: 1 November 1849 ?

? Åbergh
p.l.

Nu är det bevisat!

30 februari
existerar,

eller...

Läs och begrunda denna döds- och begravningsnotis från Malmbäckes dödbok 1712, sidan 260.

Dom: Invocabit begrofz Pigan Ingebor Hansadotter i Gummarp som varit siuk af hufvud=yhra ok bröstwerk alt ifrå Kyndels mäsas, men äntel: fredagen d. 30 Febr: brast alla leden i hennes kropp lööst, och gick som hastigt per inferiora, dermed hon lycktade detta timeliga lifvet, då hon på 7 veckor när upfyldt sina 29 år. Dess grafställe är geent emoot lilla Kyrkodörran hoos sin St. Fader nådes uppå pas: 255. Hade fördt rätt ett stilla, sedligt lefwerne.

Fakta: I början på 1700-talet så var det lite skakigt med tideräkningen. Europa och de katolska länderna hade infört den Gregorianska kalendern, men Sverige hade ännu inte gjort det.

År 1700 hade man hoppat över skottdagen och vi hade så att säga en egen kalender. 1712 införde Sverige dubbla skottdagar, den 29 och 30 februari.

Först 1753 infördes den Gregorianska kalendern i Sverige och för att komma ifatt övriga länder så kapades februari månad så att den blev bara 17 dagar lång.

Vi ber om ursäkt för att medlemsförteckningen saknades med förra numret. Den bifogas nu istället.

Kalmar Läns Genealogiska Förening

Postadress: c/o Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 50 KALMAR
E-post: klgf2001@hotmail.com

Styrelse:

Ordförande:

Per Carlzon, Storgatan 50, 361 EMMABODA Tfn:
E-post: percarlzon@globalnet.net

Vice ordförande:

Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 KALMAR Tfn: 0480- 47 23 12
E-post: alva.lilja@swipnet.se

Sekreterare:

Gösta Alexandersson, Korvmakaregränd 6, 393 64 KALMAR Tfn: 0480- 47 42 42
E-post: gosta.alexandersson@swipnet.se

Kassaförvaltare:

Margareta Ågren, Torsgatan 78, 387 34 BORGHOLM Tfn: 0485- 772 02
E-post: yuf746z@tninet.se

Ledamöter:

Alva Carlsson, Sveagatan 22, 361 31 EMMABODA Tfn: 0471- 124 96
E-post: alva.carlsson@swipnet.se

Anders Elofsson, Sporsjö 2143, 380 31 LÄCKEBY Tfn: 0480-607 07
E-post: anders@elofsson.ws

Conny Gustavsson, Tors gränd 3, 385 32 TORSÅS Tfn: 0486- 108 30
E-post: conny.gu@telia.com

Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380 30 ROCKNEBY Tfn: 0480- 665 65
E-post: jan.jutefors@telia.com

Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR Tfn: 0480-177 07
E-post: gullan.olsson@netatonce.net

Suppleanter:

Birgitta Berkemar, Törevägen 13, 393 64 KALMAR Tfn: 0480- 47 34 86
E-post: birgitta.berkemar@telia.com

Birgitta Gustafsson, Linnégatan 2A, 382 32 NYBRO Tfn: 0481- 172 52
E-post: birgitta.gustafsson@nybro.se

Siv Mattson, Tre vänners väg 53, 393 59 KALMAR Tfn: 0480- 181 52
E-post: sinima@telia.com

Nils Eriksson, Spårvägen 8, 385 50 SÖDERÅKRA Tfn: 0486- 216 08
E-post: majiron.nils@telia.com

Biblioteksansvarig:
Anders Elofsson

Redaktionskommitté för KLGF-bladet:
Alva Lilja, Gösta Alexandersson, Jan Jutefors

KLGF-bladet

Medlemsblad för
Kalmar läns Genealogiska Förening

ISSN 1653-087X

Upplaga: 500 ex

Ansvarig utgivare:

Per Carlzon

Organisationsnummer:

83 24 81 - 2981

Redaktör och layout:

Jan Jutefors

Manus skickas till:

Jan Jutefors
Ryssbyvägen 15
380 30 ROCKNEBY
jan.jutefors@telia.com

Redaktören förbehåller sig rätten
att redigera innehållet.

**Citat ur KLGF-bladet får
göras, om källan anges. För
hela artiklar hänvisas till
författaren.**

Författarna är själva ansvariga
för innehållet i artiklarna.

Medlemsavgift 2005:

100:-, Familjemedlem: 20:-

PlusGiro: 436 19 72-5 KLGF

Adressändring:

KLGF c/o Jan Jutefors
Ryssbyvägen 15,
380 30 ROCKNEBY
E-post: jan.jutefors@telia.com

Höstens program

Film på Biblioteket

Plats: Kalmar Stadsbibliotek
Tid: Torsdagen 1 september
Kl: 18.00

Släktband

Sveriges Radio sände under hösten -04 och våren -05 12 program i P1 som hette Släktband. Programmet ger tips om olika källor och vad de kan ge.

Nu startar vi studiecirkel med utgångspunkt från dessa och vi lyssnar, samtalar och kommenterar innehållet.

Ingen kursavgift! Först till kvarn....! Max 10 deltagare.

Start: Tisdagen den 27 sept.
Tid: kl 18.00 Varannan vecka!
Plats: Studieförb. Vuxenskolan
Anmälan: tel. 0480 - 22165
Kursledare: Sven Andersson

Resa till Krigsarkivet

Vi åker buss med Silverlinjen som startar på Öland och åker kusten uppåt.

Tid: 25-27 oktober
Kl: Borgholm 08.15, Träffpunkten Färjestaden 08.45, Kalmar 09.05. Ankomst Stockholm 14.30.
Pris: Resa 2 x 270 kr.
 Boende 150-230 kr/natt
Anmälan senast: 1 okt till Gösta

Vi kommer att bo på vandrarhem, centralt, på Skeppsholmen i Stockholm.

Utflykt till Öland

Turen går söderut med guidning av Alva och Jan
 OBS! Samåkning

Saml: Stadsbiblioteket i Kalmar
Tid: Lördag 10 September
Kl: 09.00
Anmälan senast 3 sept till Jan

Släktforskarhjälp

Kalmar:
Datum: Måndag 5 september
 Måndag 19 september
 Måndag 3 oktober
 Måndag 17 oktober
 Måndag 7 november
 Måndag 21 november
Tid: 17.00 - 20.00

Datum: Måndag 12 september
 Måndag 10 oktober
 Måndag 14 november
Tid: 13.00-15.00

Emmaboda:
Datum: Tisdag 6 september
 Tisdag 4 oktober
 Tisdag 8 november
Tid: 17.30 - 19.00

Torsås:
Datum: Onsdag 14 september
 Onsdag 12 oktober
 Onsdag 9 november
Tid: 17.00 - 19.00

Borgholm:
Datum: Lördag 15 oktober
Tid: 11.00 - 13.00

Nybro:
 Vi återkommer senare

Emmaboda bibliotek

Torsdagen den 20 oktober 2005 arrangeras en kväll om släktforskning på Emmaboda bibliotek, kl 19.00.

Vi får då besök av två representanter som berättar om och visar databasen Genline – släktforskning i kyrkböckerna på Internet.

Det kommer också att informeras om vilka möjligheter till släktforskning det finns i Kalmar län, och på Emmaboda bibliotek.

Det blir tillfälle till frågor och kvällen avslutas med kaffe, samtal och möjlighet att få hjälp med din egen släktforskning.

Tillfället arrangeras i samarbete mellan Genline, KLGf och Emmaboda bibliotek.

Alla intresserade varmt välkomna!
 Lena Jonasson
 Emmaboda bibliotek

Höstkursen

Plats: Högalid Folkhögskola
Tid: 12 november

Kursen kommer att handla om:
 Handskriftläsning
 Sjöfarten i Kalmar och på Öland
 Fader okänd och barnhusbarn
 Släktforska vidare

Vi hoppas denna gång få ner Per Clemensson från Göteborg.

Min mormor

av Monika Pettersson

Edith Elisabet Johansson, född Engström, föddes den 20 oktober 1893 i Göljemåla, Nybro. Hennes mor Matilda, född Horn, hade den 3 juni samma år gift sig med Carl Johan Engström. Han var inte Ediths biologiska fader, för denne skulle ha varit en sjöman från Nybro, ev. med namnet Lindkvist.

Tre månader gammal lämnades Edith till sina morföräldrar Sofia Horn och Jonas Andersson i Hagnebo, Madesjö. Hon mindes väl sina första lyckliga barnaår. Hennes mormor Sofia hade hemarbete från Nybro tändstickfabrik och Edith brukade hjälpa till med att lägga tändstickor i askar. Hon mindes också när Prosten Horn, Sofias bror, kom på besök och att hon satt i hans knä.



Morfar Jonas avled 1897 och sedan kunde inte mormor Sofia ta hand om lilla Edith längre. Hon var fem år när hon kom till fosterföräldrarna Kristina och Johan Karlsson i Kolfly, utanför Örsjö. De var i 50-årsåldern,

hade vuxna barn och var släkt med Ediths morfar. Johan var kyrkvärd i Örsjö och de hade en bondgård.

Det var en stor omställning för den lilla flickan med sitt vallonska temperament och utseende. Ediths mormor var dotter till den kände smeden Fredrik Horn i Madesjö, därav det vallonska arvet. Edith kände sig ensam och oälskad och opponerade sig mot fosterföräldrarna, som svarade med att aga henne. Det fick henne att söka tröst hos djuren i ladugården och där hon fick den kärlek hon längtade efter. I hela sitt liv älskade hon djur. Det gick bra för Edith i skolan, för hon hade lätt för att lära och hade bra betyg. Edith växte upp till en vacker och levnadsglad flicka. Hon berättade gärna om glada danskvällar vid vägshål och på logar, då pojkarna svärmade kring den söta, mörka flickan med de gröna ögonen med inslag av brunt.

Edith hade två äldre bröder, Carl Horn född 1884 och Gunnar Horn född 1888. Deras far August Karlsson dog när de var små, men när modern Matilda gifte om sig med C.J. Engström fick Carl flytta till morföräldrarna i Hagnebo, medan Gunnar kom till farföräldrarna.

Farfadern miste benet i en olycka och kunde inte försörja pojken. Gunnar Horn såldes som nioåring på auktion till en bonde. I boken Anläggarminnen, utgiven av Nordiska Museet 1983, berättar Gunnar Horn om sitt liv.

Matilda fick tre barn i äktenskapet med C.J. Engström, Anna, Arvid och Hanna.

Edith träffade Ragnar Johansson, född 1887 i Karstorp, Oskars socken, och hon blev gravid som 16-åring. Fosterföräldrarna erbjöd henne att bo hos dem med barnet och att mot

betalning passa dem när de blev gamla. Edith avböjde och när tiden för förlossningen närmade sig reste hon till sin bror Carl i Växjö och trodde att hon skulle få vara hos honom och hans familj. Det blev inte



så och när förlossningsarbetet började gick hon ensam på en gata i Växjö. En sjuksköterska vid namn Maria hjälpte henne till sjukhuset där hon drygt en månad före sin 17-årsdag födde dottern Greta.

Edith återvände till Kolfly och Ragnar. 1912 föddes sonen Olle och 1913 dottern Karin. Edith och Ragnar gifte sig när Karin döptes. Familjen hade då flyttat till Örsjö, efter att ett par år bott i Lindås. De fick ytterligare fem barn, Sture född 1915, tvillingarna Ida och Linnea född 1917, Ingrid född 1920 och Rut föddes 1921. Linnea var min mamma.

Familjen hade det fattigt, men Edith var en handlingskraftig kvinna så hon skrev till "kungs" hösten 1917, när tvillingarna var ett par månader gamla och hon fick "på nåder" femton



Sture avled arton år gammal. Edith försörjde sina barn genom att tvätta, stryka, servera på kalas, hjälpa till med skördarbete och många andra sysslor som folk behövde ha hjälp med. Tvillingarna Ida och Linnea fick passa sina yngre systrar, men de fick också bära ved och vatten och hjälpa till med det de kunde när Edith arbetade. Stugan var kall, barnen frös och man hade ibland dåligt med mat, men familjen höll ihop. Man fick hjälp av andra människor med avlagda kläder, skor och ibland med mat. Jag tror att Edith helst ville klara allt själv, hon ville nog visa att hon kunde försörja sin familj.

inkomst och de äldsta barnen var vuxna, så nu blev det bättre. Som vuxen försökte Edith få kontakt med sin mor Matilda i Nybro, men hon blev bryskt avvisad. Vid ett tillfälle hade hon med sig yngsta dottern Rut, som då var i sexårsåldern, med sig till Nybro. Lilla Rut ville absolut träffa sin mormor. De gick till Grönvägen, där mormor bodde och lilla Rut knackade på dörren. Matilda öppnade och Rut sade att hon ville hälsa på sin mormor. "Det har du gjort nu" svarade Matilda och drog igen dörren mitt framför näsan på sitt lilla barnbarn. Edith hade kontakt med sin syster Hanna, som hon träffade ibland och även med brodern Arvid. System Anna var bosatt i Chicago, så de träffades nog aldrig. När Matilda låg för döden fick Edith veta detta av Hanna. Edith ville träffa sin mor en sista gång. Matilda blev först arg när hon kom, men till sist kramade hon sin dotters hand. Tyvärr fick de aldrig tid att tala ut med varandra.

kronor.

Ragnar var möbelsnickare och arbetade på en möbelfabrik i Örsjö, men han tillverkade även möbler privat på beställning. Han var konstnärlig och målade även tavlor, när han fick råd att köpa oljefärg. Ragnar var med och grundade fackförening i Örsjö, men detta var inte populärt på den tiden och han blev till och med hotad till livet för sitt engagemang.

Tillsammans med tre kompanjoner grundade Ragnar 1925 Örsjö Möbelindustri och året därpå när fabriken börjat gå bra så inträffade tragedin, Ragnar avled hastigt i sviterna efter en lunginflammation. Familjen hade 1921 köpt "Bulta-stugan" i Mellan-Örsjö. Stugan var gammal och dålig, men Ragnar hade planerat att bygga ett nytt hus till sin familj, men det blev inte så. Edith blev ensam med sina åtta barn, när familjen äntligen hade fått det lite bättre. Hon fick lite fattighjälp till barnen, men bara tills de fyllde tretton år för då ansågs de vara arbetsföra. De äldsta barnen hjälpte till med försörjningen. Karin var bara tretton år när hon började arbeta som piga på en bondgård. Sonen Sture var hjärnskadad och kunde inte lämnas utan tillsyn. Han fick lämnas till ett hem för handikappade, Vilhelmsro i Jönköping.



Edith träffade en man som arbetade med s.k. AK-arbete. Hon var ännu ung och hoppades kanske på en ny kärlek. Edith födde sonen Lennart 1931, men fadern var inte intresserad av vidare bekantskap. På kafferepen i Örsjö hade man nu ett hett samtalsämne. En änka med åtta barn, som fick ytterligare ett barn var en skandal utan like. Dottern Ida fick nu stanna hemma och passa sin lillebror, medan Edith arbetade. När Lennart var fem år såldes "Bulta-stugan" och familjen flyttade till Fröseke. Edith hade fått arbete på spegelfabriken, som ägdes av familjen Elling. Hon fick en fast

Edith fick ett bra liv i Fröseke. Hon trivdes med sitt arbete på spegelfabriken och var mycket omtyckt av både chefer och arbetskamrater. Hon hade många vänner, men någon ny man kom aldrig mer in i hennes liv. Hundarna i Fröseke var hennes allra bästa vänner och hon var ibland anlitad som hundvakt, bl.a. åt familj-



första åren i Fröseke hade familjen en katt med namnet "Rödgardisten". Edith drabbades av återigen av sorg när dottern Greta avled endast femtiofyra år gammal. Min mamma Linnea avled 1973. Båda två drabbades av cancer.



1971 flyttade Edith till Nybro, där hon bodde tills hon avled i sviterna av en svår influensa i mars 1975. Hon hade ibland talat om sin begravning, den tidiga barndomens kyrka i Madesjö var tanken ibland och nästa gång pratade hon om Örsjö kyrka, där Ragnar fanns begravd. Det ordnade sig på ett märkligt sätt. Örsjö kyrka hade brunnit i april 1974, så vi hade jordfästningsgudstjänsten i Madesjö och gravsättningen gjordes sedan på Örsjö kyrkogård.

Jag minns min mormor med glädje och värme, men även med respekt. Det var spännande när mormor kom på besök och det var alltid roligt att besöka henne. Min pappa Karl och mormor hade båda gått i Skraddagärde skola. Pappa var uppvuxen i Högahult, ett par km från Kolfly. De kände många gamla "original" i trakten. De bästa jag visste när jag var barn var när mormor och pappa "pratade gammalt". Mormor berättade med stor humor och inlevelse. Hon var inte alltid på gott humör,

bland var hon dyster och pratade om ensamhet och svek. Hon var präglad av sin svåra barndom och betedde sig ibland lite speciellt för att få uppmärksamhet. I femtio år antydde hon att hon hade en allvarlig sjukdom och inte skulle leva så länge till. Det hände även att hon "spelade" sjuk inför sina barn. Då var det nog den lilla kärlekstörstande femåringen som fanns kvar i henne. Jag beundrar min mormor som trots alla svårigheter klarade av att ensam uppfostra sina barn till ärliga, rejäla människor.

Av Ediths barn lever idag bara Ida, Ingrid och Lennart.

Bilderna kommer från Ediths fotoalbum. Tyvärr så vet jag inte vem fotografierna föreställer. Kan någon hjälpa mig att identifiera dem så skulle jag bli jätteglad.

Monika Pettersson
Orrabäcksvägen 66
382 97 ÖRSJÖ
Tfn: 0481- 200 07

Torpvandring i Dörby-Klækkeberga

Ett sätt för släktforskaren att få en inblick i och förståelse för en torpares levnadsförhållanden kan vara att leta upp ett torp/torpgrund, gärna tillsammans med en sakkunnig hembygdsforskare och drömma sig tillbaka i tiden.

I samarbete med Dörby-Klækkeberga Hembygdsförening, som under 1990-talet inventerade ett 50-tal torpställen och märkte upp platserna för dessa, arrangerades en solig majmorgon ett besök vid gamla torpställen under Kärrstorps herrgård i Kylinge by.

En liten tapper skara följde med hembygdsforskarna Kjell Hammar, Gunnel Olsson och Sven Bengtsson till Kylinge bys äldsta ryggåsstuga, torpet "Fabians stuga".

Namnet efter innehavaren Fabian Jonsson som lät sätta upp en skylt



Vid Fabians stuga

Foto och text: Gösta Alexandersson

ovanför dörren med texten "Akta knoppen böj på kroppen". Torpet är i dag uthyrt som sommarstuga.

Färden gick vidare till Nytorpets torpgrund från 1820-talet. En av de som bodde där var f.d. soldaten Carl Olof Olsson Stark född i Ryssby och

flyttade hit 1894.

Ett annat torpställe som besöktes var Oxhagen där den siste torparen var Alfred Karlsson, född 1866. Han gjorde dagsverken på Kärrstorps herrgård och måste då starta i ottan klockan tre för att hinna till arbetet. Torpet revs 1906.

Efter att ha besök ytterligare några torpgrunder, var det dags att förtära medhaft matsäck och sammanfatta intrycken.

KLGF tackar för en trevlig guidning och hoppas på ett fortsatt samarbete.

Gösta



Kjell Hammar i berättartagen

Ur mitt arkiv:

Vår - förlovningstid

Men mina föräldrar valde julafton. Somliga delade ut förlovningskort som detta



Släktingar skickade också lyckönskningar som detta



Från mors kusin Elsa, som stod brud 3 juli 1924 (se KLGf-bladet nr 47) och hennes man Ragnar Johansson, som bodde i Åkerby, Runsten. Poststämpelns datum 31/12 1924 syns tydligt på kuvertet, men tyvärr bara de två första bokstäverna och den sista i poststationens namn RUNSTEN.



Ett par som förlovade sig på våren var Elsas syster Irma. Hon förlovade sig med Ragnar Gustavsson och bosatte sig i Bettorp, N:a Möckleby. Bägge systrarna Elsa och Irma var döttrar till Hilda och August Andersson i Nedre Ålebäck och Hilda var syster till min morfar Gustav Svensson i Sandbäck.



Återkommer med annat material ur mitt arkiv i ett senare nummer.

Sven Andersson

LATHUNDEN

eller konsten att kartlägga en person in i minsta detalj

Den här lathunden är sammanställd av Föreningen Grävande Journalister, men är mycket användbar även för oss släktforskare, eftersom vi arbetar på liknande sätt.

Många myndigheter är ovana att behandla förfrågningar av privat natur och kommer att hänvisa till sekretess-lagen, men du ska inte ge dig utan tvärtom stå på dig och kräv vad du har rätt till. Läs på sekretesslagen och lär dig så mycket som möjligt av den, glöm inte att begära **BESLUT** med **BESVÄRSHÄNVISNING**, om de vägrar att lämna ut uppgifter du har rätt till. Offentlighetsprincipen är okränkbar.

Ange alltid personnummer på den person du vill ha ut uppgifter om, för det underlättar det fortsätta arbetet både för myndigheten och för dig själv.

Här finns kanske mycket som du inte är intresserad av, men du tar givetvis bara med det du själv vill.

Tips: gör en utskrift på detta dokument, och använd den sedan som kladd när du arbetar med dina efterforskningar.

✓ Personnummer:

Folkbokföringen

✓ Telefon:

Internet: <http://privatpersoner.eniro.se>, Nummerbyrå 118 118, körkortregistret, hos kommunen (sophämtningen, elverket) finns ofta även hemliga telefonnummer noterade.

✓ Foto:

Polisens passregister el TSVs körkortsregister, Polisen lämnar ut

upp till 9 foton gratis. De kan enklast beställas från RPS, Passfotoavdelningen, 08-401 00 00. Gör du beställningen på morgonen kan du ofta hämta foton efter lunch.

✓ Familj, gift, ogift, barn, adress samt senaste adressändring, födelseort, personliga förhållanden:

DAFA-Spar, skattemyndigheten, kammarrätt, länsrätt, regeringsrätt

✓ Äktenskapsförord, bodelning, boskillnad, skilsmässa:

Tingsrätten, SCBs äktenskapsregister Örebro

✓ Föräldrar, bostadsort genom livet:

Skattemyndigheten, folkbokföringen, landsarkivets folkbokföring (för äldre uppgifter), CD-skivorna Sveriges Befolkning 1970 och 1980, CD-skivan Sveriges Dödbok

✓ Mantalsskriven:

DAFA-Spar, skattemyndigheten, folkbokföringen, länsstyrelsens befolkningsregister,

✓ Värnplikt:

Något av de fyra värnpliktskontoren i landet har personens akt.

✓ Bostadskö:

Bostadsförmedlingen, privatvårdar

✓ Åsikter uttryckta i skrift:

Bibliotek (Kungliga Biblioteket har allt som är tryckt i Sverige, artikelsök, TT, Affärsdata

✓ Offentliga personer:

Tidningsarkiv, tidningsdatabaser, boken Vem är det?, boken Vem är vad i svenskt näringsliv? Ägarna

och makten, statskalendern, riksdagens ledamotsförteckning, fakta om folkvalda

✓ Körkort (med vissa medicinska uppg.):

Länsstyrelsens körkortsregister

✓ Bil:

Bilregistret (finns som databas), polisen

✓ Båt:

Fritidsbåtar - länsstyrelsens och sjöfartsverkets båtregister (Kommer att upphöra??), Fartyg - skeppsregistret, Stockholms tingsrätt

✓ P-böter:

TSV, förfallna böter - Kronofogden (REX)

✓ Fastigheter, mark och/eller hus:

Kronofogden, hyresgästföreningen, CFD:s fastighetsregister, kommunens fastighetsregister, länsstyrelsens handelsregister för bostadsrättsföreningar.

✓ Vem äger fastigheten?

Kommunens fastighetsregister, tingsrätten (lagfarter), CFD:s fastighetsregister

✓ Oupplagade skulder - skatter, avbetalningsskulder, underhåll, domar:

Kronofogden (REX), Riksbanken, om personen fört mer än 50 000 kr ur landet.

✓ Kriminalitet, stämningar, domar:

Tingsrätterna i landet, Leta efter domar (Någon dom, vilken som helst) i X. I domen finns ofta utdrag ur kriminalregistret.

✓ **Näringsförbud:**

Riksskatteverket

✓ **Skolbetyg:**

Kommunarkiv, skolor

✓ **Studiestöd** (hela ansökan):

Centrala studiestödsnämnden, CSN i Sundsvall

✓ **Viss högskoleutbildning:**

Antagningsnämnden (UHÄ), studerandeavdelningen, resp. högskola, universitet

✓ **Inkomst, arbetsgivare, yrke:**

Försäkringskassan, delvis skattemyndigheten

✓ **Taxerad inkomst, förmögenhet:**

Skattemyndigheten, första sidan i deklarationen är offentlig.

✓ **Lön, ansökningshandlingar för offentligtanställda:**

Statens löne- och pensionsverk i Sundsvall. Hela personakten är offentlig

✓ **Vapenlicens, vapeninnehav:**

Polisens vapenregister

✓ **Aktieinnehav i börsbolag:**

Värdepapperscentralen VPC

✓ **Aktiebolag, styrelseuppdrag mm..**

PRV:s bolagsbyrå i Sundsvall (Finns som databas och 071-nummer) Ger bokslut, årsredovisning, verksamhets och revisionsberättelse. Kan tala om i vilka styrelser en viss person sitter. Basun hos Dafa ger organisationsnummer mm för alla AB, HB, KB samt stiftelser och egna näringsidkare i MÖ STH o GBG. Företagsfakta hos affärsdata ger allmänna data om AB..

✓ **Handelsbolag, stiftelser, kommanditbolag och enskilda näringsidkare:**

Länsstyrelsens handelsregister, Basun hos Dafa

✓ **Konkurs:**

Tingsrätten registrerar förvaltarberättelse, bouppteckning mm allt eftersom de kommer in. Vid edgångssammanträdet kan man titta på personen i fråga. Kronofogden är tillsynsmyndighet för konkursförvaltarna. KF har ofta handlingar från pågående konkurser. Här kan mycket vara offentligt som är hemligt på andra håll.

✓ **Brottmål:**

Förundersökningen blir offentlig (hela eller delar) hos rätten när åtalet lämnas in.

✓ **Att bryta sekretess:**

Med någons medgivande bryter man sekretessen. I alla fall den sekretess som är till skydd för personen.

”Jag NN befullmäktigar härmed YY att ta del av alla handlingar rörande min ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och efterger härmed sekretessen rörande dessa handlingar. Befullmäktigandet gäller YY personligen och gäller alla till ärendet hörande handlingar hos samtliga myndigheter. Medgivandet gäller från XX0101 - XX0601.”

Har Nisse betalat..?

✓ **Skatt, moms, arbetsgivaravgifter:**

Kronofogden, skattemyndigheten, länsstyrelsens moms-enhet, länsrätten, kammarrätten

✓ **Räkningar, räntor, amorteringar:**

Tingsrätten, kronofogden, Justitia, kreditupplysningsföretag UC, Upplysningscentralen eller Esselte Soliditet. (De två sistnämnda kostar pengar och kan bara användas under vissa förutsättningar. Dessutom får den eftersökte meddelande om sökningen, och vem som gjort den.)

✓ **Elräkningen:**

Energiverket

Tips för kontakterna med myndigheten:

■ Försäkringskassan har svag sekretess: DE skall VETA att utlämnandet av uppgiften innebär men för den enskilde (Men de får inte leta efter men, genom att fråga om syftet.)

■ Beslut med besvärshänvisning skall man alltid begära men bara som sista utväg. (Låser pappren tills överrätten prövat frågan.)

■ Arbetsmaterial är bara de papper som finns enbart på EN myndighet. Har de inkommit, eller skickats för info till annan myndighet är de allmänna. (Ber man överrätt pröva om en handling är allmän BLIR den allmän när den inkommer till överrätten!!)

■ Handling per fax kan man begära enligt serviceförelörden (SFS 1980:900 ö3)

■ Avgift för en HANDLING skall man bara betala om myndigheten har en fastställt avgift (Kolla att beslut finns!) Begär man UPPGIFT ur en handling är det alltid gratis! (Och man får begära hur många uppgifter som helst...)

■ Begär att handlingen skall avidentifieras om handlingen sägs vara hemlig. Och, men, punkt och komma (och mycket annat som kan vara av värde) kan aldrig vara hemliga i den hemligaste av handlingar.

■ Socialtjänsten bör kunna lämna ut uppgifter om andra än ”objekten” med hänvisning till Socialtjänstlagen 7:4, d.v.s. uppgiften rör inte enskilda personliga förhållanden. Och uppgift om anställd, tipsare etc ligger för långt från ”objektet”

Trägen vinner

Lena Nilsson

Mina förfäder Mattis Nilsson (1755-1824) och Ingeborg Jaensdotter (1770-1847) i Norra Skutaryd, Vissefjärda, vigdes enligt hfl 1792 och fick tre barn.

Äldsta dottern Lena född 1794 var min FM MF M. Hennes syskon var tvillingarna Nicolaus och Cajsa födda 1799.

Lena Mattisdotter gifte sig 1820 till Baggeboda, Algutsboda, med änklungen Jonas Jonsson född i Locketorp, de flyttade senare till Rasselbygd, där Lena avled 1845. Maken avled 1855.

Nicolaus Mattisson övertog gården i Skutaryd tillsammans med hustrun Maria Andersdotter från Algutsboda. Familjen bodde kvar i Skutaryd till 1839. Då flyttade de till Rasselbygd. Nicolaus finns omnämnd i domböckerna både för fylleri och för misshandel av en grannfru. Han avled i Rasselbygd 1875. (I hembygdsboken I Dackebygd 2004 finns en artikel där dottern Stina Nicolausdotters familj redovisas, skriven av KLGf-ordförande Per Carlzon, som det visade sig att jag är avlägset släkt med.) Dessa två syskon, Lena och Nicolaus, var inte så svåra att följa.

Men vart tog Cajsa vägen? Av henne syntes inga spår i Skutaryd.

Hos Mattis och Ingeborg fanns från 1824 det lilla utomäktenskapliga barnet Stina Lena Andersdotter född 17 juni 1823 i Mortorp. Hon kom före ett års ålder till morföräldrarna i Skutaryd. Det visade sig att hon var Cajsas dotter. Tyvärr finns inga hfl för Mortorp just vid tiden för hennes

födelse men i födelseboken finns hon som dotter till torparen Matti (utan efternamn) och Cajsa Mattisdotter i Kroksjö. Faderns namn är förmodligen felskrivet eftersom Stina Lena heter Andersdotter hela livet. Gissningsvis dog Matti eftersom Stina Lena kom till Skutaryd. Men Cajsa fanns inte i hfl där.

Av en ren tillfällighet hittade jag förra året i vigselboken en deja Cajsa Mattisdotter från Skutaryd vigd 30 mars 1826 med Gumme Persson från Guttamåla. Kunde det vara hon? Jag tror det. Det finns inga bevis i form av dopvittnen men hon syns aldrig mer till i Skutaryd. Att hon kallas deja kan tyda på att hon inte var gift utan bara sambo i Mortorp.

Den 29 jan 1827 föddes sonen Peter Gustaf i Guttamåla. Drygt ett år senare avled Cajsa Mattisdotter den 10 apr 1828. Farmodern Stina Gummesdotter tycks ta hand om son och sonson så länge hon levde. Gumme Persson kallas torpare och backstusittare vid sin död 1879. Peter Gustaf blev torpare i Guttamåla, gifte sig med Eva Lovisa Ingelsdotter, född 1824 i Hult, (levde ännu 1890) och fick åtta barn som alla tycks ha nått vuxen ålder men som jag inte följt framåt i tiden. Han avled 1870 i Guttamåla.

När jag kommit så här långt blev jag nyfiken vad som hänt dottern Stina Lena. Kanske gick det att hitta även henne framåt i tiden. Hon flyttade med sin morbrors familj till Rasselbygd 1839 men hon flyttade ifrån morbrodern efter en tid, för hon är överstruken i hfl. I Algutsboda hfl står felaktigt att hon var född i

Vissefjärda. Jag hade gett upp sökandet efter Stina Lena när jag i våras började finkamma Rasselbygd för att se om hon ev fanns på en annan sida i byn.

Och se, det gjorde hon! Hon fick en utomäktenskaplig dotter 1843 – Johanna – i Sjöholmen under Rasselbygd. Hennes moster Lena och två kusiner var dopvittnen så det var rätt person.

I början av år 1847 flyttade Stina Lena tillbaka till sin födelsesocken Mortorp/Oskar. Hon gifte sig 25 mars 1847 i Mortorp med nyblivne änklungen båtsmannen Johan Andersson Granquist i Rösjömåla, född 1812 i Mortorp. Första barnet Hilda föddes 22 okt 1847. Familjen flyttade sedan till Grangölsmåla. Till familjen sällade sig också ”hans styvdotter” Johanna Johansdotter född 1843 i Algutsboda, dvs Stina Lenas dotter.

Yngsta barnet, också kallat Johanna, föddes 1863 och redan 25 nov 1865 avled båtsman Granquist, utfattig enl hfl. Stina Lena Andersdotter bodde kvar i Grangölsmåla till sin död vid 77 års ålder, 2 feb 1900. Då var hon ”nära blind” enl hfl.

30 års funderingar om Cajsa Mattisdotters öde har härmed fått sin lösning vintern 2005 tack vare numera tillgängliga databaser, Internet och cd-skivor, samt även traditionell forskning på mikrokort – trägen vinner.

Utan ett nätverk av andra forskarentusiaster hade denna forskning aldrig lyckats. Som så ofta annars är det välvilliga forskarkollegor som har gjort det möjligt att lägga ännu en bit i detta släktforskarpusel.

Jakten på ättlingarna

av Jan Jutefors

Min mormors syster var ogift hela livet. Jag vet inte egentligen vad det berodde på, om det var olycklig kärlek eller vad det nu var. Det talades aldrig om det i alla fall.

Hur som helst så födde ”moster” Jenny en u.ä. son 1920. Fadern erkände barnet omedelbart och hans namn står i kyrkoboken, men de blev aldrig något par. Jag vet inte vad som hände. Jag har en känsla av att de kan ha varit förlovade, men som sagt så gifte de sig aldrig. Kanske berodde det på att ”moster” Jenny arbetade i familj just då. Hon hade också haft ett bageri någon gång under dessa år. Tage flyttade mycket tidigt till Stockholm som alla gör och visade sig mycket sällan hemma hos sin mamma. Tyvärr visade han sig inte vara guds bästa barn heller.

För något år sedan gick jag igenom födelseböckerna och hittade faderns namn, ett faderskapserkännande var bifogat i födelseboken. Sedan var det ju inte så svårt att kolla om han fortfarande levde. Där blev det lite problematiskt, för det fanns ingen med det namnet på död-skivan. Det fanns en man som avlidit 1960 som det skulle kunna vara. Det var bara att gå igenom lokaltidningarna. Två dagar efter dödsfallet var en dödsannons införd för en man med samma efternamn, men med fel tilltalsnamn. Personen vi sökte hade detta förnamn också, men inte som tilltalsnamn. Därunder stod namnen på de efterlevande, fyra förnamn, hustru, barn med man och barnbarn.

På död-skivan letade vi efter hustrun och hittade bara en enda person med det namnet och hon var död 1985. Det gick alltså åt pipan med att kolla upp henne på Folkbokföringen, som inte har så gamla

uppgifter. Kyrkoböckerna finns inte kvar i Kalmar, utan de är på Landsarkivet i Vadstena. Jag kontrollerade med hembygdsföreningen om någon eventuellt kände till henne. Han kände inte till den personen, men jag fick telefonnumret till en person som borde göra det. Jag ringde men det var ingen som svarade. Jag hade fått namnet till hans son också, så jag försökte där.

- Jaså, du menar ”tyskan” sa han, Jodå, min pappa har haft mycket kontakt med henne, för de bodde nästan grannar. Men hon hade väl inga barn? Det har jag aldrig hört talas om, men jag ska kolla med pappa. Jag har tyvärr inte hört något ifrån honom sedan.

Jag utgick ifrån att de hade en dotter, eftersom det var ett kvinnonamn först. Jag plockade fram CD-skivan Sveriges Befolkning 1970 och letade hur många med dotterns namn som var födda på 1920-talet i Kalmar. Jag också ville para ihop namnet med rätt man också, vilket inte var så lätt att göra, men jag fick helt enkelt gå på efternamnet. Fanns det två personer med rätt förnamn och samma efternamn så antecknade jag dem. Jag fick ihop fyra möjliga personer. Jag sökte också på 1930-talet och fick bara en träff där. Fem personer var ju inte så svårt att kolla upp. Jag kontrollerade mot död-skivan. En person fanns med där, men borde kunna kollas i alla fall.

Jag ringde upp folkbokföringen och frågade på flicknamn på mina antecknade personer. Jag trodde bergsäkert på en person, som dessutom hade den förmodade moderns förnamn, men det var fel. Hon hade ett annat –sson-namn som flicknamn. Nästa var fel flicknamn också och nästa också. När den fjärde hade rätt

efternamn så steg pulsen ganska mycket. Vad hette hennes man? Det var fel förnamn.

Nu hade jag bara en person kvar, men när jag frågade på henne så kunde de inte svara. Hon bodde i fel region, men jag kan koppla över dig om du vill se hon som hjälpte mig.

När nästa kontor svarade och kontrollerade efternamnet och det blev rätt, så höll jag på att hoppa ur stolen. Vad hette mannen? Tro det eller inte men det var rätt förnamn där också. Vad hette barnen då? När rätt namn kom där också var det som att dra ner en ridå. Jag hade faktiskt lyckats att lokalisera dottern. För att verifiera det hela så ringde jag upp damen, som är i 80-års-åldern idag. Jag bad henne sätta sig ner och började förklara vem jag var och frågade om det var hennes pappa. Javisst, det är riktigt, svarade hon. Då började jag berätta om ”moster” och hennes son.

- Du menar Tage?, sa hon.
- Ja det gör jag, svarade jag lite förvånad.
- Honom träffade jag när jag var liten, sade hon då, vi träffades hemma hos mina föräldrar.

Då jag frågade om hennes mamma, så var inte ”tyskan” hennes mamma, utan någon som fadern hade gift sig med senare.

Med kombination av olika källor, så går det att hitta det mesta. Jag skulle inte klara mig utan Sveriges Dödbok 1950-1999 och Sveriges befolkning 1970 idag, även om jag har vissa synpunkter på dessa. Jag måste också skicka en tacksamhetens tanke till Folkbokföringens personal som alltid är mycket vänliga och hjälpsamma.

Här kommer de i som inte presenterade sina forskningsområden i förra numret

Mina forskningsområden

Conny Gustavsson:

Jag har i första hand forskat kring norra Kalmar län, där de flesta av mina förfäder kommer ifrån, men även i södra och då speciellt Torsås, Söderåkra, Gullabo socknar. (Är sedan nitton år boende ihop med en torsåsdotter och dessutom gift med henne sedan tolv år.)

Jag forskar via Genline över hela Sverige, dvs det som finns inlagt idag och har ägnat mycket tid år att leta reda på emigrantättlingar i Amerika.

Nutidsforskning i min egen släkt är också någonting jag också sysslar med, dvs startat med förfäder födda omkring mitten av 1800-talet och sedan gått fram till idag födda. Folkbokföringen har varit mycket användbar och jag har fått en bra bild av hur dom ser på sekretess tex, jämfört med Landsarkivet i Vadstena!

Är intresserad av att hjälpa okända emigranter att hitta sina rötter. (Håller på med ett "fall" just nu!)



Conny Gustavsson

Per Carlzon:

Det gör sig inte i en handvändning att skriva ner dem, för det är egentligen ganska många. Men så tänkte jag att det kanske är mest intressant vilka områden som jag sysslar mest med. Huvudsakligen rör det sig om: Torsås och Gullabo samt emigranter företrädesvis till USA (men även Norge och Australien). De emigranter som jag forskar på är släktingar (på morfars sida) som har emigrerat. Och dessa hade/har alla på ett eller annat sätt anknytning till Gullabo och Torsås.

I övrigt (fast vilande) är Dalarna (Våmhus och Mora), Halland (Eldsberga, Skummeslöv och Tönnersjö etc), Stockholm (Maria Magdalena församling), Södermanland (Runtuna, Björmlunda, Västerljung, Ludgo och Råby Rönö etc), Blekinge (Karlskrona stadsförsamling) och Småland (Arby, Karlslunda och Voxtorp etc).

Ibland har släktingar bosatt sig i Arby, Karlslunda och Stockholm så man sysslar ju även indirekt med dessa områden.

Sedan slog en tanke mig. Jag har för mig att jag har sett att du har lagt ut gamla bilder på Internet. Om jag kommer ihåg rätt så visste du en hel del om äldre fotografering. Jag har i anslutning till det några frågor och funderingar. För något år sedan fick jag mig tillsänt ett gulaktigt fotografi ifrån USA. Det fanns tre bud om vilka personerna kunde vara på bilden. Efter uteslutningsmetoden och en del andra metoder kunde vi konstatera att mannen på bilden är Lars Pehrsson (1808-1886). Kvinnan däremot är antingen första eller andra hustrun, men jag för min del håller det för otroligt att det skulle vara första hustrun för hon dog redan 1856. Jag har svårt att tänka mig att ett småländskt bondepar (visserligen ganska välbeställt) skulle ha haft

tanken och möjligheten att låta sig fotograferas så pass tidigt. Fotot är taget hos Hansen i Karlskrona. Jag har inte funnit något om när denne hade sin ateljé. Den låg i alla fall på Smedjegatan. Lars Pehrsson gifte om sig 1858 med Maria Månsdotter och jag tror knappt att det ens är ett bröllopskort utan snarare att kortet är taget in på 1860-talet, men jag vet inte och jag är absolut ingen expert på fotografi eller fotografins historia. Har du någon teori? Var det ens möjligt att låta sig bli fotograferad i Karlskrona 1856? Det som förstärker tron på att det verkligen är Maria Månsdotter istället för Christina Olsdotter är det faktum att om man slår ihop Lars Pehrsson och Maria Månsdotters utseende så får man dottern Ingrid Larsdotters utseende. Jag vet inte om du har tid och lust, eller skulle vara hjälpt av att själv se på fotografiet, om när det kan ha varit taget. Jag bifogar en kopia.

Med vänliga hälsningar, Per

Har du en forskning om någon Ölandssläkt eller en historia du vill berätta?

Jag söker gästforskare och artikelförfattare till nästa del av Ölandsfolk, hör i så fall av dig till mig via brev eller e-post, så får du veta mer.

Ölandsfolk, Elisabeth Nilsson,
Skarpa Alby 207, Sandby
386 92 Färjestaden
Elisabethni@tele2.se

Efterlysning

Jag skulle vilja ha hjälp att fylla några luckor som jag har i min släktforskning om min mormors släkt.

Min mormor hette Hedvig (Johanna) Karlsson och var född den 3 oktober 1891 i Förlösa församling i Kalmar län. Hennes föräldrar var Karl Gustaf Gustafsson som föddes den 16 oktober 1857 i Åby församling och hans hustru Johanna (Kristina) Karlsdotter född den 9 oktober 1856 i Kläckeberga församling

Förutom Hedvig hade de följande barn:

Anna (Sofia), född 1885-09-19

Amanda (Kristina), född 1887-07-14

Gustaf Arvid, född 1889-01-03

Carl Oscar, född 1893-06-22

Ellen (Josefina), född 1895-08-21

Emelie Charlotta, född 1897-04-11

Hillewi Wilhelmina, född 1900-05-26

Samtliga var födda i Förlösa och familjen var bosatt på Mellby No: 5.

Även Johanna Kristinas halvsysster Ellenora Mathilda och styvmoder Carolina Bäckman samt dennes son sedan tidigare äktenskap var skrivna där. Sista husförhörsboken som finns tillgång på nätet är Förlösa husförhörlängd för åren 1889-1899 (AI: 11) Genline id.nr 32.20.55900.

Frågor:

1. Min mormors småsysstrar dog unga Emelie Charlotta dog 1905-01-14 endast 7 år 9 mån och 3 dagar. Hillewi Wilhelmina dog 1900-06-18 endast 23 dagar. Finns det någon dödsorsak uppgiven på flickorna i församlingsbok eller dödsbok?

2. Halvsystemens och styvmoders vidare öde, dödsdatum? Jag tror mig kunna läsa att halvsystemen var blind, gifte hon sig eller bodde hon kvar?

3. Bägge min mormors bröder utvandrade till Amerika men jag har inget datum eller destination för detta. Har utan framgång sökt dem på cd-

Emigranten. Gustaf Arvid dog i Spokane, Washington 1979-07-31, 90 år gammal, Social Security Number 518-03-9620. Carl Oscar vet jag ingenting alls om hans öden. Troligtvis ska bröderna ha utvandrat samtidigt men kommit ifrån varandra i Amerika. Finns någon uppgift om när de emigrerade samt destination?

4. Mormors syster Anna fick en dotter Emelia Maria Sofia 1906-06-23, född utom äktenskapet. Vem var fadern? (Emelia dog 1991.)

5. Mormors andra syster Amanda fick också ett barn utom äktenskapet. Stig (Ragnar), född 1913-11-28 i Förlösa församling. Fadern ska vara John Ossian Andersson Ödman född 1871-04-07 i Ljungby församling, Ölvingstorp. När dog han?

6. Johanna (Kristina) Karlsdotter mor Maja Stina Petersdotter föddes 1821-01-02 i Förlösa och dog 1873-04-13 i Kläckeberga. Nämnas någon dödsorsak?

7. Johanna (Kristina) Karlsdotter far Carl Johan Jonsson föddes 1824-04-05 i Åby och dog 1882-03-06 i Förlösa. Nämnas dödsorsak?

8. Karl Gustaf Gustafssons far Gustaf Håkansson föddes 1822-11-08 i Madesjö och dog 1887-05-07 i Åby, Sporsjö No: 2. Nämnas dödsorsak?

9. Karl Gustaf Gustafssons mor Ulrika Jonsdotter föddes 1828-05-26 i Åby och dog 1891-07-13 i Åby, Sporsjö No:2. Nämnas dödsorsak?

10. Jag har ett fotografi som föreställer min mormors faster, dessvärre finns det två att välja på. Jag tänkte att med ledning av hur gamla de blev, kunna avgöra vem av dem de är.

Den ena fastern hette Anna Maria Gustafsdotter och föddes 1853-11-17 i Åby. Jag har följt henne en bit på väg:

Åby husförhör (AI:13A) sid 164 Sporsjö (Genline Id.nr 203.3.50700) till sid 181 samma husförhör år 1870.

Åby husförhör (AI:14A) Från sid 181 till sid 178 år 1871.

Sedan flyttar hon till Förlösa 1872-10-24, nr 43 i utflyttningslängden.

I Förlösa inflyttningslängd 1872-11-04 nr 48 till sid 201 (Zwillla).

Därefter till Kalmar 1875-10-03, nr 27. Jag hittade henne i Kalmar Landsförsamling 1875 års inflyttningslängd, nr 10. (Genline Id.nr 68.16.37 400)

Hon flyttade in till No:3 Berga, sid 43 (AI:7) (Genline Id.nr 68.22.475 00) och sedan ska hon ha flyttat ut till Kalmar Slott -77 men där tappar jag bort henne.

I 1890 års befolkning finns en Anna Maria Gustafsdotter född 1853 i Åby. Hon är skriven i Kalmar stadsförsamling på Ängö No: 35 med sin man Karl Oscar Olsson född 1853 och deras barn Sigrid Maria född 1884 och Bror Oscar född 1888, men jag kan inte finna detta Ängö No: 35.

Går det att finna familjen och få info framåt, helst till Anna Marias dödsdatum?

Den andra fastern hette Emma Kristina Gustafsson och var född 1872-07-24 i Åby. Enligt 1890 års befolkning var hon skriven med sin moder Ulrika Jonsdotter på Sporsjö No: 2. Har inte kunnat följa henne längre fram, men vid sökning på Dödskvivan 1947-2003 fann jag en Emma Kristina Johansson f. Gustafsson 1872-07-24 i Åby. Gift 1893-03-13. Död 1948-05-02 i Gärdslöv (Malmöhus län, Skåne)

Emma Kristina bodde ju med modern 1890, modern dog 1891 och Emma Kristina ska ha gift sig 1893, går det att få bekräftat att det är samma kvinna?

Detta blev visst många frågor men jag hoppas att ni vill och kan hjälpa mig.

Jag tackar på förhand.

Mvh

Kristina Gidlöv

Bronsgatan 2 D

441 39 Alingsås

Telefon: 0322-637828

E-mail

familjen.gidlov@telia.com

Efterlysning



Den här bilden försvann i förra numret av KLGf-bladet.

Den skulle ha varit med i Efterlysningen av Bertil Sollerbrant, men föll bort. Bilden visar Hulda Maria Carolina Svensson, född 1866-10-29 i Jacobs församling i Stockholm. Fotografen är Herman Sandberg i Kalmar och Bertil har ingen aning om varför bilden är tagen i Kalmar eller vem manspersonen på bilden är. All hjälp han kan få mottages med tacksamhet.

Kontakta Bertil Sollerbrant, Trevebovägen 29, 184 32 Åkersberga, Tfn: 08- 540 204 21

Ölandsfolk del 1

Ny bok som innehåller släktforskningar (30 st 4 -gen antavlor), artiklar, personreg. och en del bilder.

Artiklarna handlar om tex om skolärare, länsmansarkiv, konstnären Per Ekström (även antavla) mm.

Kastlösa och Norra Möckleby Hembygdsf. presenterar sig, och sitt material. Gästforskare - Sven Andersson, Kjell Niklasson, Tage Svensson och Folke Nilsson.

250:- exkl. porto

Ölandsfolk, Elisabeth Nilsson, Skarpa Alby 207, 386 92

Färjestaden tel 0485-330 75/330 66 Elisabethni@tele2.se

Säljes

Register - Kalmar stad

Register över husförhörslängder i Kalmar stadsförsamling, slotts-församling och landsförsamling.

Beställ från Lena Nilsson

lena.nilsson@mbox369.swipnet.se.

Pris 25 kr + porto.

Gårdsgenealogier från Torsås

Tomas Alrikssons 16 gårdsgenealogier beställs på tmz@home.se.

De kostar 80 kr/st + porto.

Född i Sunderland

Ingrid Petersson, Lund, har givit ut en bok om sin barndom och uppväxt i England. Ingrid har beslutat att ev intäkter helt tillfaller KLGf. Boken kostar 100 kr inkl porto och inbetalas på pg 436 19 72 - 5. Märk talongen tydligt: "Ingrid Peterssons bok".

Bårstad by i Dörby socken -

Gårdar och människor.

Preliminär sammanställning över personer och gårdar i Bårstad, Dörby socken åren 1700-1850 (ca 20 sidor). Sammanställd av Per G Cronstrand, Glansbaggevägen 5, 444 46 Stenungsund. Tel 0303-77 13 39. E-post:

per.cronstrand@eboxtninet.se.

Kontakta Lena Nilsson för kopia.

Kostnad 30 kr + porto.

Gamla KLGf-bladet

Gamla nummer av KLGf-bladet

säljes för 10 kr/st + porto. De flesta nummer finns kvar.

Mikrokort över födda vigda döda:

Yxnerum (1860-91) 20 kr + porto.

Kontakta Lena Nilsson.

Äldre omgångar av

släktforskar-föreningsblad säljes.

Kontakta Anders Elofsson.